

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΣ - ΝΑΤ για τη φοροληστρική επιδρομή του 2014

Η φοροληστρική επιδρομή σε βάρος του λαού, που συνεχίζεται και το 2014, δείχνει ξεκάθαρα πάνω σε ποια βάση «οικοδομούνται» τα πρωτογενή πλεονάσματα, στην επίτευξη και στη «βιωσιμότητα» των οποίων ορκίζονται τόσο η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των μονοπωλιακών ομίλων.

Με το νέο, πιο βάρβαρο φορολογικό νόμο 4172/13, καταργήθηκε ακόμα και το κουτσουρεμένο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2012 και καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα - καρμανιόλα για μισθωτούς - συνταξιούχους η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

α) 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ από το πρώτο ευρώ του ετήσιου εισοδήματος, β) 32% για το εισόδημα 25.000 - 42.000 ευρώ, γ) 42% για τα ποσά πάνω από 42.000 ευρώ. Προκλητικά ευνοημένοι βγαίνουν μόνον οι διάφοροι μεγαλοεισοδηματίες, οι οποίοι με τη σημερινή κλίμακα για εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ είχαν συντελεστή 45%.

Σε αντικατάσταση του γενικού αφορολόγητου ορίου, του αφορολόγητου των παιδιών και των «ελαφρύνσεων», τα οποία καταργούνται, θα δοθεί, υπό προϋποθέσεις, «έκπτωση φόρου» 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ η «έκπτωση» θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος, μέχρι να εξαντληθεί η προβλεπόμενη «επιστροφή» (2.100 ευρώ), δηλαδή στο επίπεδο εισοδήματος πάνω από 42.000 ευρώ.

Ο φόρος θα υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού που προκύπτει από το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης (αφού αφαιρεθεί 1,5%) και θα παρακρατείται κάθε μήνα με αναδρομική ισχύ από 1/1/2014. Ως εκ τούτου και με δεδομένη την εφαρμογή των νέων συντελεστών φορολόγησης, παρ' ότι ο υπουργός Εργασίας ισχυρίστηκε ότι δεν επέρχεται απώλεια εισοδήματος, εκτιμάται ότι για πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχους οι απώλειες μέσα στο 2014 από το νέο τρόπο φορολόγησης θα κυμανθούν από 2,8% έως 7,5%.

Σε ισχύ παραμένει και η λεγόμενη «εισφορά αλληλεγγύης» (1% στο κλιμάκιο 12.000 - 20.000 ευρώ, 2% για το σύνολο του ποσού πάνω από 20.000 ευρώ κ.ο.κ.), η οποία παρακρατείται από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι υποχρεώνονται και για το 2014 να συγκεντρώσουν αποδείξεις, που να αντιστοιχούν στο 10% του ετήσιου εισοδήματός τους (από 25% για το 2013). Ταυτόχρονα διογκώνεται το χαράτσι που επιβάλλεται πάνω στην αξία των αποδείξεων που «λείπει» και για το 2014 υπολογίζεται στο 22% (από 10% για το 2013).

Το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος, το ποσό της μείωσης των ανεξαρτήτων του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 €.

Σύμφωνα με άλλες διατάξεις:

- Ο φόρος στους μισθούς για τα πληρώματα του Εμπορικού Ναυτικού αυξήθηκε για τους αξιωματικούς στο 15% (από 6%) και για το υπόλοιπο πλήρωμα στο 10% (από 3%).
- Αυτοτελής φορολόγηση 10%, από το πρώτο ευρώ, προβλέπεται στα εισοδήματα από νοίκια μέχρι 12.000 ευρώ και 33% για τα μεγαλύτερα ποσά. Ο φόρος στους τόκους καταθέσεων αυξάνεται στο 15% (από 10%).

Με εγκύλιο του υπουργείου Οικονομικών, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του νόμου 4170/2013 για «**ηλεκτρονικές και με συνοπτικές διαδικασίες κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, τυχόν άλλων εισοδημάτων, απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς για «ληξιτρόθεσμες οφειλές» λαϊκών νοικοκυριών προς την Εφορία.**

Στους πρόσφατους νόμους που πέρασαν από τη Βουλή συμπεριλήφθηκαν συνοδευτικές που προβλέπουν ότι από την **1η Γενάρη του 2014** μπαίνουν σε εφαρμογή **νέα ασήκωτα πρόστιμα για τις καθυστερήσεις εξόφλησης οφειλών στο Δημόσιο.**

«Αντικειμενικά κριτήρια»: Καθένας που αναπνέει υπολογίζεται ότι έχει τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης που ξεκινάει από τα 3.000 ευρώ και προσαυξάνεται με το τεκμαρτό εισόδημα κατοικίας που ορίζεται στα 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για παράδειγμα, για έναν άνεργο με μηδενικό εισόδημα που ζει σε σπίτι 80 τ.μ., ακόμη και στο νοίκι, υπολογίζουν ότι έχει τεκμαρτό εισόδημα ιδιοκατοίκησης 3.200 ευρώ, δηλαδή του υπολογίζουν συνολικό «εισόδημα» στα 6.200 ευρώ!

«Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο»: Για κάθε φορολογούμενο, θα πάρουν υπόψη τις δαπάνες που αφορούν στην πληρωμή των λογαριασμών **ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου και στην εξόφληση τραπεζικών δανείων** κ.ά.

«Τεχνικές ελέγχου»: **α) «Ανάλυση της ρευστότητας»:** Αφορά στα έσοδα του ελεγχόμενου (φορολογητέα ή όχι), αγορές και άλλες δαπάνες (ατομικές, οικογενειακές, επαγγελματικές), μεταβολές περιουσιακών στοιχείων, **β) «Προσδιορισμός καθαρής θέσης»:** Στο εμφανιζόμενο «ενεργητικό» καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις. Στο «παθητικό» οι προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες των ελεγχομένων. **γ) Τραπεζικοί λογαριασμοί:** Αφορά στις δοσοληψίες (αναλήψεις - καταθέσεις) μέσω τραπεζών.

Η απάντηση στο ερώτημα μέχρι που θα πάρει αυτή τη κατάσταση, είναι μέχρι εκεί που θα τους αφήσουμε εμείς. Η παρεμπόδιση εφαρμογής των μέτρων καταλήστευσης του λαϊκού εισοδήματος και η συνολική ανατροπή της πολιτικής που τσακίζει κάθε χρόνο και περισσότερο το λαό, θα κριθεί στην πορεία ανάπτυξης της λαϊκής αλληλεγγύης, της ανασυγκρότησης του εργατικού - λαϊκού κινήματος, της συγκρότησης της Κοινωνικής - Λαϊκής Συμμαχίας.