



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

Αρ.Φύλλου 42 * Ιούλης - Αύγουστος - Σεπτέμβρης 2020

Χρόνος ίδρυσης 1979
ΑΦΜ: 998025746



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 030004

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΕΣ-ΝΑΤ)
Κολοκοτρώνη 99 (3^{ος} όρ.) - Πειραιάς ΤΚ 18535 - Τηλ/Φαξ: 210 4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ



Με την διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας ψηφίστηκε στην ολομέλεια της βουλής το κατάπτυστο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για την απαγόρευση των διαδηλώσεων το βράδυ της 9 Ιουλίου 2020.

Την ίδια ώρα έξω από την βουλή εργαζόμενοι και συνταξιούχοι πάρα το προβοκατόρικο σχέδιο της κυβέρνησης να διαλύσει την συγκέντρωση διαδήλωναν και απαιτούσαν να μην ψηφιστεί ο νέος αντεργατικός αντισυνταξιοδότησης νόμος που υπαγορεύτηκε από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και στρέφεται ενάντια στους αγώνες εργαζόμενων και συνταξιούχων που διεκδικούν και παλεύουν για ότι μας έχουν στερήσει όλα αυτά τα χρόνια οι πολιτικές των κυβερνήσεων ΝΔ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.

Ο νόμος αυτός είναι ένα νομοθετικό τερατούργημα που όχι μόνο βάζει στο στόχαστρο το δικαίωμα στη λαϊκή διεκδίκηση, για το οποίο χύθηκαν ποταμοί αίματος, αλλά ποινικοποιεί και την ίδια την αμφισβήτηση, τη δράση ενάντια στο σημερινό σύστημα της βαρβαρότητας και της εκμετάλλευσης.

Επιώθησε από αρκετούς ότι πρόκειται για ένα χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο. στην ουσία είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί εισάγει μηχανισμούς καταστολής και τρομοκρατίας, πιο σύγχρονους, πιο εξελιγμένους και κατά συνέπεια πιο επικίνδυνους.

Στοχεύει επίσης να χειραγώγησει συνειδήσεις εμφανίζοντας την συμμετοχή στις συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις ως τα αίτια εγκληματικών ενεργειών συσχετίζοντας ακόμα και τους τραγικούς θανάτους στην τράπεζα ΜΑΡΦΙΝ με τις συγκεντρώσεις που γινόταν αυτή την περίοδο με σύμμαχους σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης, τα «παπαγαλάκια» της στα ΜΜΕ, με «στημένα» ρεπορτάζ, αναπαράγουν αυτήν την αθλιότητα ότι για την ταλαιπωρία του κόσμου και την αναδουλειά στα εμπορομάγαζα φταίνε οι συγκεντρώσεις.

Φτάσανε μάλιστα να ενοχοποιούν για τις καταστροφές σε μαγαζιά ή άλλου τις συγκεντρώσεις των σωματείων και των μαζικών φορέων, όταν είναι κοινό μυστικό ότι αυτοί οι διάφοροι προβοκάτορες και μηχανισμοί, που ποτέ δεν πιάνονται, είναι σε άμεση σχέση με το κράτος και με το παρακράτος

Στην πραγματικότητα, με το νομοσχέδιο αυτό μπαίνει στο στόχαστρο κάθε λαϊκή διαμαρτυρία. Εισάγει προκλητικούς πε-

Συνάδελφοι, η συμμετοχή μας στη ζωή και δράση του σωματείου δίνει δύναμη στο να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. ΟΛΟΙ πρέπει να βοηθήσουμε να δυναμώσουμε η ΠΕΣ/ΝΑΤ με νέα μέλη. Είναι ανάγκη να ενημερώσουμε τους γνωστούς να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν στη δράση.

ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η ανησυχία και ο φόβος του λαού, μπροστά στο ενδεχόμενο η πανδημία να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθημερινά μεγαλώνουν! Κι αυτή η ανησυχία δεν ενισχύεται μόνο από τα αυξημένα νούμερα των κρουσμάτων, ενισχύεται κυρίως από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα για να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα Υγείας.

Η συνεχής αύξηση των νεκρών ηλικιωμένων από τα γηροκομεία της Θεσσαλονίκης και τα κρούσματα κορωνοϊού σε μια ακόμα δομή, στο Μοσχάτο, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, και όχι μόνο η οποία για έξι ολόκληρους μήνες, δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ τα μέτρα που ανακοίνωσε κατόπιν εορτής, μόλις στις 28 Αυγούστου, είναι ανεπαρκή ή και ανεφάρμοστα.

Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να απαλλαγεί από την ευθύνη για την αύξηση των κρουσμάτων έχουν επιστρατευθεί όλα τα ΜΜΕ κουνώντας το δάχτυλο στο λαό και τη νεολαία, ρίχνοντάς τη πάλι στην ατομική ευθύνη. Μόνο που η ατομική ευθύνη, δηλαδή η ευθύνη του καθένα και της καθεμιάς να προστατέψει τον εαυτό του και τους γύρω του, δεν μπορεί να γίνει κτήμα όσο αρνείστε να πάρετε μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας του λαού συνολικά. Το ίδιο ισχύει και για τη χαλαρότητα και τον εφησυχασμό που επικαλείται κάθε τρεις και λίγο, τροφοδοτείται από τις παλινοδίες, από την αποσπασματικότητα των μέτρων που ανακοινώνετε.

Είναι σε όλους πλέον φανερό ότι η έξαρση των κρουσμάτων, μέσα στον Αύγουστο που συνεχίζεται το Σεπτέμβρη ενώ τα κρούσματα αρχές καλοκαιριού είχαν μηδενιστεί, οφείλεται στο «άνοιγμα» του Τουρισμού, το οποίο έγινε με τους όρους που έθεσαν οι tour operators, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι αεροπορικές εταιρείες και οι εφοπλιστές, χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του λαού και των ταξιδιωτών. Η κυβέρνηση άφησε σχεδόν ανεξέλεγκτη την είσοδο στη χώρα, με μερικούς «δειγματοληπτικούς» ελέγχους με αποτέλεσμα ότι κέρδισε ο λαός με την υπεύθυνη στάση του το προηγούμενο διάστημα να μηδενιστεί.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, υπολογίζεται ότι μπήκαν για τουρισμό από το εξωτερικό, τουλάχιστον 2.500 θετικοί στον κορωνοϊό, χωρίς να τους γνωρίζει κανείς. Κι αυτοί, εάν δεχτούμε αυτά που λέγονται από επίσημα χείλη, ότι ένας φορέας θετικός στον κορωνοϊό, τον μεταδίδει, κατά μέσο όρο τουλάχιστον σε άλλους δέκα, τότε αυτοί οι συγκεκριμένοι ξένοι τουρίστες έχουν κάνει φορείς άλλους 25.000 συνανθρώπους μας. Αυτό, όμως, θα μπορούσε να ελεγχθεί πλήρως, εάν η κυβέρνηση διέθετε εξοπλισμό και προσωπικό, εάν εφάρμοζε από την αρχή σχέδιο που να απαιτεί πιστοποιητικό πριν την είσοδο στη χώρα.

Η κυβέρνηση συνεχίζοντας την ίδια πολιτική όλο το διάστημα του καλοκαιριού δεν φρόντισε να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα Υγείας, με γιατρούς και νοσηλευτές! Δεν έκανε τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας, προκειμένου να καλυφθεί - έστω - ένα μέρος των μεγάλων ελλείψεων που υπήρχαν και πριν από την πανδημία. Όσο για τις προσλήψεις που επαγγέλλεται στην ουσία πρόκειται για εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και - οι οποίοι όμως αντικαθιστούν τους προηγούμενους που έληγε η θητεία τους και

Συνέχεια από την σελ. 1

ριορισμούς, ξεπερνώντας ακόμα κι αυτούς που θέτει το ίδιο το αστικό Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο αναφέρει ως περιορισμό ότι η συγκέντρωση δεν θα πρέπει να παρακωλύει την κυκλοφορία. Αν είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν μία συγκέντρωση που μπορεί να έχει 5, 10, 20 χιλιάδες κόσμου να μην παρακωλύει την κυκλοφορία;

Απαγορεύεται, λέει, η παρακώλυση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Αρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, π.χ. ένα υπουργείο, ευθύς εξ αρχής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, για παράδειγμα, μία συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας για ένα σοβαρό ζήτημα, για ένα εργατικό ατύχημα, η οποία έχει αντικειμενική συνέπεια να παρακωλύεται η πρόσβαση στο υπουργείο Εργασίας, αυτή η συγκέντρωση να μπορεί να απαγορευτεί.

Η μία συγκέντρωση που γίνεται στη ΔΕΗ, γιατί κόψανε το ρεύμα σε έναν άνεργο, μπορεί να απαγορευτεί. Γιατί; Γιατί είναι οργανισμός κοινής ωφέλειας και λέτε ότι εκεί η πρόσβαση δεν μπορεί να παρακωλύεται.

Προβλέπεται η θέσπιση ιδιώνυμου αδικήματος για όποιον μετέχει σε απαγορευμένη συγκέντρωση και αυτό γίνεται προκειμένου να εκφοβίσουν τον κόσμο, επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος θα ακυρωθεί στην πράξη, θέλουν από τώρα να δράσουν προληπτικά και να εκφοβίσουν, απειλώντας με ποινές, ιδιώνυμα και διώξεις αυτούς που πρόκειται να συμμετέχουν.

Το πιο σοβαρό όμως είναι η αστική ευθύνη του «οργανωτή». Αυτός που δηλώνεται ως οργανωτής θα έχει την ευθύνη αποζημίωσης για τον οποιονδήποτε εισχωρήσει σε μια συγκέντρωση ή με αφορμή μια συγκέντρωση και προκαλέσει ζημιές.

Όλα αυτά τα παίρνει η κυβέρνηση γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τα μέτρα που συνεχώς παίρνει σε βάρος των εργαζόμενων και συνταξιούχων θα οξύνουν την ταξική αντιπαράθεση και θα δυναμώσουν το εργατικό κίνημα.

Γίνεται φανερό ότι τα μεγάλα συμφέροντα είναι αυτά που απαιτούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων και συνταξιούχων γνωρίζοντας ότι αυτοί οι αγώνες μπορούν να υπερασπίσουν τα δικαιώματα των και ανάλογα με την δυναμικότητα και την συμμετοχή σε αυτούς να κερδίσουν δικαιώματα που είχαν κατακτήσει καταργώντας στην πράξη τους νόμους της κυβέρνησης.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ και «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ»

Αμα είσαι επιστήμονας δεν μπορείς παρά να μιλάς επιστημονικά και οι οδηγίες σου να είναι σαφείς και αποτελεσματικές όπως της κυρίας Ελένης Γιαμαρέλλου που μας άνοιξε τα μάτια για το πώς θα αποφύγουμε τον συγχρωτισμό κατά τις μετακινήσεις λέγοντας σε τηλεοπτική εκπομπή: «μην μπειτε στα λεωφορεία (...) Πήγαινε με τα πόδια, γύρισε με τα πόδια. Είναι μια καλή άσκηση αυτή». Τόσο απλό. Αν δε είσαι τέτοιου επιπέδου αριστείας γίνεσαι και σύμβουλος της κυβέρνησης. Επόμενος τα περισσότερα λεωφορεία δεν χρειάζονται, ούτε συχνότερα δρομολόγια, που βάζουν το κράτος σε περιπτώ έξοδα για την προστασία της υγείας, άσε που θα μας πέσει και η χοληστερίνη.

Ελεος ποια. Έχουμε ακούσει ένα σορό τέτοια «επιστημονικά» που νομίζω ότι μας θεωρούν τουλάχιστον ηλίθιους. Καλό θα ήταν να πάψουν να μιλάνε όλοι αυτοί που για να στηρίξουν τα κέρδη των εφοπλιστών, βιομήχανων, τραπεζιτών κλπ. εξευτελίζουν την επιστήμη και την γνώση που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος στα χρόνια της ύπαρξης του.

Ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν και επιστήμονες που τιμούν την ιδιότητα τους και είναι οι περισσότεροι με τους οποίους θα συμπορευθούμε, θα τους ακούσουμε, θα στηριχτούμε σε αυτούς, θα τους στηρίξουμε, διεκδικώντας μέτρα προστασίας για την υγεία, τη δικιά μας των παιδιών και των εγγονιών μας.

Συνέχεια από την σελ. 1

απολύονταν. Συνεπώς, το αποτέλεσμα είναι περίπου «μηδέν στο πηλίκο»!

Ακόμα και ο αριθμός των κλινών ΜΕΘ που προπαγανδίζεται ότι μπορεί τώρα να φτάνει συνολικά τις 910, είναι πολύ πίσω, μόλις στο 26% των απαιτούμενων 3.500 κλινών ΜΕΘ - σύμφωνα με τα διεθνή «στάνταρ» τόσο για τους ασθενείς COVID - 19, όσο και για ασθενείς όλων των άλλων περιπτώσεων.

Τα όσα μάλιστα ισχυρίζονται τα κυβερνητικά στελέχη, ότι η στελέχωση των δημοσίων νοσοκομείων ήταν επαρκής και μάλιστα δεν χρειάστηκε να αξιοποιηθεί, είναι άκρως επικίνδυνα. Διότι θεωρεί «φυσιολογικό» το γεγονός ότι την προηγούμενη περίοδο η συντριπτική πλειοψηφία των χρόνιων ασθενών δεν είχαν καμία συνέχεια της ιατρικής τους παρακολούθησης, αποκλείστηκαν από τις δημόσιες μονάδες με προφανή τα αρνητικά αποτελέσματα.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει «πλεόνασμα» προσωπικού και υποδομών, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζονται πλήρως όλες οι τρέχουσες ανάγκες, αλλά και οι έκτακτες, από τα δημόσια νοσοκομεία.



Είναι κρίσιμο, επίσης, ζήτημα ότι ο χρόνος που κερδήθηκε δεν αξιοποιήθηκε για τη στελέχωση - ανάπτυξη και τον εξοπλισμό των δημοσίων μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίες όχι μόνο παραμένουν αποδεδειγμένες και υποστελεχωμένες, αλλά και ένα μέρος του προσωπικού τους μετακινείται για τις ανάγκες εφημερίας των υπόλοιπων δημοσίων νοσοκομείων. Δηλαδή διαχείριση της «ανεπάρκειας σε προσωπικό», στην κατεύθυνση «μισοκλείνω μια τρύπα ανοίγοντας άλλες»!

Με τους ρυθμούς αύξησης των κρουσμάτων, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες ανάγκες για νοσηλεία σε ΜΕΘ, είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να μπει και εδώ επί τάπητος το δίλημμα στους γιατρούς για το «ποιος θα μπει στη ΜΕΘ και ποιος όχι», πράγμα που σημαίνει, ποιος θα ζήσει ενδεχομένως και ποιος θα πεθάνει. Αυτό ακριβώς είδαμε με δραματικό τρόπο στη γειτονική Ιταλία, στην Ισπανία, στις ΗΠΑ και αλλού.

Καθίκον που παίζει σε προτεραιότητα Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, μαζί με τους υγειονομικούς, πριν η πανδημία πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις να παλέψουν οργανωμένα και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση μέτρα αποφασιστικής στήριξης του συστήματος Υγείας. Με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και στα νοσοκομεία.

Να υπάρξει επαρκής αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, για τη στήριξη όλων των δημοσίων μονάδων Υγείας, για τις «τρέχουσες» και τις έκτακτες ανάγκες.

Να γίνουν μαζικά προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας υγειονομικού και άλλου προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων στα νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, στο ΕΚΑΒ, στην υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι».

Να επαναλειτουργήσουν πλήρως όλες οι δημόσιες μονάδες Υγείας, τα εργαστήρια κ.λπ. που έχουν κλείσει ή υπολειτουργούν.

Να αναπτυχθούν, να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν όλα τα Κέντρα Υγείας και να λειτουργούν όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο.

Να αναπτυχθούν τουλάχιστον 3.500 κρεβάτια ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία.

Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει οι συνταξιούχοι μαζί με το εργατικό κίνημα να παλέψουν για ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής στο σύστημα υγείας απαιτώντας να παρθούν όλα τα ενδεικνύμενα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγεία του λαού της χώρας μας.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ

Τη δεκαετία που πέρασε από το ξέσπασμα τις καπιταλιστικής κρίσης οι συνταξιούχοι βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα στην προσπάθεια όλων των κυβερνήσεων να φορτώσουν τα βάρη της στα λαϊκά στρώματα για να βγάλουν αλώβητους τους το κεφάλαιο και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Με συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις προσπάθησαν να μηδενίσουν το εισόδημα εργαζομένων και συνταξιούχων για να εξοικονομήσουν χρήματα ώστε να επιδοτήσουν τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές κλπ για να ξεπεράσουν την κρίση τους φορτώνοντας σε μας τα χρέη και τα δάνεια που ποτέ δεν κάναμε.

Το οργανωμένο, αγωνιστικό συνταξιοουχικό κίνημα, βασικά μέσα από τη **Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιοουχικών Οργανώσεων (ΣΕΑ)**, δεν έμεινε απαθής, δεν σταύρωσε τα χέρια, δεν είπε «σφάξε με αγά μου ν' αγιάσω», δεν αφέθηκε στην τύχη των ατελειώτων «πήγαιν' έλα» στα δικαστήρια.

Ύψωσε ανίστημα οργανωμένης και συντονισμένης αντίστασης, αγώνα, πλούσιας δράσης, που δεν μπόρεσε μεν να ανατρέψει συνολικά τη σφοδρή επίθεση και τα τραγικά αποτελέσματά της, κατάφερε όμως να μετριάσει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις, να καθυστερήσει κάποια μέτρα, να αποσπασει μερικές παροχές από τις κυβερνήσεις, να πετύχει ακυρώσεις ή διορθώσεις μέτρων και ρυθμίσεων.

Αποτρέψαμε την επιβολή του 5ευρου για εισόδο στα νοσοκομεία. Τα Χριστούγεννα του 2016 υποχρεώσαμε την κυβέρνηση ΣΥΡΥΖΑ-ΑΝΕΛ να δώσει επίδομα 300 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Το 2017 υποχρεώσαμε επίσης την κυβέρνηση να υπολογίσει τις κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥ σωστά πάνω στα πραγματικά ποσά των συντάξεων, να τις μειώσει και να επιστρέψει τα παράνομα παρακρατηθέντα αναδρομικά. Το 2018 διορθώθηκε ο σκόπιμα «λαθεμένος» επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων χιλιάδων συναδέλφων (με επικουρικές πάνω από 300 ευρώ), που έγινε κατά παράβαση του 4387/2016 και πήραν το πραγματικό ποσό. Το 2018 επίσης η κυβέρνηση κάτω από τη συνεχή και αποφασιστική αγωνιστική πίεσή μας υποχρεώθηκε να ακυρώσει τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας και να τις επαναφέρει στα προηγούμενα επίπεδα. Ακυρώσαμε την περικοπή της προσωπικής διαφοράς σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, που είχε χρόνο έναρξης την 1-1-2019. Ακυρώσαμε τη μείωση του αφορολόγητου από τα 8.900 στα 5.600 ευρώ. Οι κινητοποιήσεις μας στην αρχή του 2019 είχαν σαν αποτέλεσμα την απόδοση του επιδόματος των 400-500 ευρώ το Πάσχα, που η κυβέρνηση για καθαρά εκλογικούς, ψηφοθηρικούς λόγους βάπτισε δώρο ...Χριστουγέννων !!! Η παρέμβασή μας έφερε σαν αποτέλεσμα την διόρθωση (που πρόσφατα έγινε) των επικουρικών συντάξεων περίπου 300.000 συναδέλφων και την απόδοση των αναδρομικών κρατήσεων από τον 10/2019, μέσα από το ν. 4670/2020. Με τον ίδιο νόμο θα διορθωθούν (αυξηθούν) και οι κύριες συντάξεις όσων συναδέλφων είχαν πάνω από 9.000 ένσημα (πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης), που για τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους με το ν. 4387/16 δεν είχαν ληφθεί υπ όψη τα αυξημένα αυτά ασφάλιστρα.

Αυτές οι επιτυχίες των αγώνων μας ήταν πραγματικά κρίσιμες και πολύ σημαντικές, συνέβαλαν αποφασιστικά στην συγκράτηση της καταράκτας του εισοδήματος εκατομμυρίων συναδέλφων.



ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΕΝ ΛΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ

Οι τραγικές εξελίξεις στη Μόρια δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. Αντίθετα, αποκάλυψαν τις τεράστιες και διαχρονικές ευθύνες των κυβερνήσεων που υλοποιούν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως αποτέλεσμα τον απαράδεκτο εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων σε καταυλισμούς. Κάτι που σε συνθήκες πανδημίας μετατρέπεται σε υγειονομική βόμβα.

Η φωτιά που κατέστρεψε το αίσχος του ΚΥΤ δεν είναι τίποτα άλλο από την τελευταία πράξη του δράματος που ζουν πρόσφυγες και ντόπιοι στα νησιά του Αιγαίου, με τον εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων χωρίς υποδομές και ανθρώπινα μέσα διαβίωσης, μετατρέποντας τους σε «πιόνια» στις κόντρες για τη μοιρασιά των πλουτοπαραγωγικών πηγών από τους κεφαλαιοκράτες της περιοχής και όχι μόνο.

Το Προσφυγικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την ίδια πολιτική που το προκαλεί, που χώνει τους λαούς μέχρι το λαιμό στους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων και αφήνει τους κατατρεγμένους σε έρμια στο παιχνίδι των ανταγωνισμών και των γεωπολιτικών σχεδιασμών.

Γι' αυτό η παρέμβαση του λαού για το Προσφυγικό δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την πάλη για να γίνει πράξη το «ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών». Για να προσανατολιστεί η πάλη, διεκδικώντας την κατάργηση της Συμφωνίας ΕΕ - Τουρκίας, σε σύγκρουση με την ευρωενωσιακή πολιτική ασύλου, τον Κανονισμό του Δουβλίνου, ενάντια στον εγκλωβισμό και τα hot spots. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών μετάβασής τους στις χώρες πραγματικού προσορισμού τους, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων για το άσυλο.

Το εργατικό και συνταξιοουχικό κίνημα δεν πρέπει να επιτρέψει στις μισαλλόδοξες και φασιστικές φωνές που ακούγονται ενάντια στους μετανάστες να δηλητηριάζουν τη σκέψη των λαϊκών στρωμάτων αθλώνοντας τους δημιουργούς του προβλήματος.

Επαναλαμβάνουμε και παλεύουμε τα αιτήματα:

- Κλείσιμο όλων των hot spots στα νησιά.
- Να δοθεί άσυλο σε όσους προέρχονται από χώρες που είναι εστίες πολέμου, εμφυλίων, υπό κατοχή ή είναι θύματα αντιδραστικών καθεστώτων και κινδυνεύει η ζωή τους και βεβαίως πρέπει να εξασφαλιστούν γρήγορες διαδικασίες για τα αιτήματα ασύλου μέσω πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού.
- Όσο μένουν οι πρόσφυγες και μετανάστες πρέπει να εξασφαλίζεται ιατρική περίθαλψη, εμβολιασμοί, πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση, χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ και με την απαραίτητη στελέχωση όλων των σχετικών υπηρεσιών.

Αυτά θα επιτρέψουν την «απελευθέρωση» των νησιών που για χρόνια στρατοκρατούνται θα επανέλθει σε φυσιολογική κατάσταση η παραγωγική βάση τους και οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορέσουν να ανασάνουν.

Πάνω απ' όλα, αυτές οι διεκδικήσεις πρέπει να συναντιούνται στον κεντρικό στόχο ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και το ίδιο το σύστημα που γεννά και αναπαράγει τη φτώχεια, την προσφυγιά και τη μετανάστευση, με αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η μεγάλη κατάκτηση, της εργατικής τάξης, και η σημασία των νέων αρνητικών εξελίξεων για τον εργαζόμενο λαό. Με την μετατροπή της, ολοκληρωτικά σε κεφαλαιοποιητικό και ανταποδοτικό σύστημα. Συν/φοί η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι ένα επιμέρους μέτωπο, αφορά συνολικά τη ζωή των εργατών και εργατριών, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων, όλου του εργαζόμενου λαού. Οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια δυνάμωσαν την επίθεση στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, την πλήρη αλλαγή του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης έχει απομείνει. Έφεραν και ενίσχυσαν την κατεύθυνση για επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Οι ανατροπές στο σύνολο των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει συζητηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, έχει αποτελέσει κείμενο προηγούμενων «επιτροπών

Συνέχεια από την σελ. 3
σοφών» που συμπυκνώνεται στο εξής, «οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται για όλη τη ζωή τους να πληρώνουν ατελείωτες εισφορές από το μισθό τους και φόρους, όπως δηλαδή κάνουν και έκαναν όλα αυτά χρόνια, αλλά στο τέλος δεν θα γνωρίζουν τι θα πάρουν και αν θα πάρουν», διότι οι παράμετροι που μπαίνουν σχετίζονται με την επένδυση αυτών των εισφορών και τις αποδόσεις που αυτή θα δίνει και θα εξαρτάται από τη διαχείριση της καπιταλιστικής οικονομίας σε κάθε φάση της εξέλιξης της.

Από μέσα ενημέρωσης, στελέχη της Ν.Δ προβάλλουν ότι με αποφάσεις του ΣΤΕ γκρεμίζουν δήθεν τον νόμο Κατρούγκαλου. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική, οι αποφάσεις του ΣΤΕ αποδέχονται και νομιμοποιούν όλο τον

πυρήνα του νόμου και την αρχιτεκτονική του. Δηλαδή, τις τεράστιες περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, την αφαίρεση της 13ης και 14ης σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 έτη, την αύξηση από τα 35 στα 40 και στα 42 χρόνια εργασίας για το δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη. Τη μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων μετά τον Μάη του 2016 κ.ο.κ Την προηγούμενη δεκαετία η σύνταξη υπολογιζόταν με ποσοστά αναπλήρωσης στο 80% του συντάξιμου μισθού, που ήταν συνήθως ο τελευταίος μισθός. Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων οδήγησε σε ποσοστά αναπλήρωσης κάτω του 40% του συντάξιμου μισθού, ο οποίος υπολογίζεται πλέον στο μέσο όρο όλου του εργασιμου βίου.

Για αυτό λέμε η Ν.Δ έρχεται να εφαρμόσει και όχι να κα-

ταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου, να ολοκληρώσει το έγκλημα στην κοινωνική ασφάλιση. Μπροστά μας έχουμε να αντιπαλέψουμε το σχέδιο συνολικής ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος. Οι αποφάσεις για τα ασφαλιστικά συστήματα αποτελούν κοινή στρατηγική της Ε.Ε., των κομμάτων και του ΣΕΒ υπηρετώντας τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, μετατρέποντας το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης σε ολοκληρωτικά κεφαλαιοποιητικό και ανταποδοτικό.

Μετά από όλα αυτά η μεγάλη ανησυχία που έχουμε για το μέλλον είναι:

Για την καταβολή και την εγγύηση των συντάξεων κυρίως και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Για την υγεία και την πρόνοια που συνεχώς υποβαθμίζεται. Για την εξασφάλιση προστασίας των νέων

ανθρώπων, που σήμερα η συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκεται μαζικά στην ανεργία ή εργάζεται με τους χειρότερους όρους.

Η ΠΕΣ/ΝΑΤ απευθύνεται σε όλους τους συνταξιούχους Ναυτεργάτες, και όχι μόνο, καλώντας τους με την ενεργή παρουσία τους και συμμετοχή στη δράση των σωματείων, ώστε με μεγαλύτερες δυνάμεις, και από καλύτερες θέσεις, να οργανώσουμε τον αγώνα μας για:

Αποκλειστικά Δημόσια και υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για όλους.

Υγεία-πρόνοια δημόσια και δωρεάν για ΟΛΟΥΣ.

Μόνο με τον οργανωμένο αγώνα έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε την κόλαση, που ετοιμάζουν για τους Συνταξιούχους, την Εργατική τάξη, τον εργαζόμενο λαό, και τη νεολαία.

ΠΟΙΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ»

«*Να πάρει το κράτος να παίρνει τα λεφτά των νέων και να τα δίνει στους ηλικιωμένους*» δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, **Αλέξης Πατέλης**, σε συνέντευξη του σε μια προσπάθεια να στρέψει τα παιδιά και τα εγγόνια ενάντια στους συνταξιούχους πατεράδες και παππούδες τους για να δημιουργήσει το υπόβαθρο να γίνει αποδεκτό από τους εργαζόμενους το σχέδιο της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των συντάξεων και γενικά της ασφάλισης.

Ματαιοπονεί και αυτός όπως και οι υπόλοιποι κρατικοδίητοι «σοφοί και συμβουλάτορες» αν πιστεύουν ότι θα το καταφέρουν γιατί δυστυχώς γι αυτούς τα πράγματα είναι ανταποδεδικά.

Πρέπει να αποδείξουν στους σημερινούς εργαζόμενους ότι οι συνταξιούχοι δεν πλήρωσαν ασφαλιστικές εισφορές γιατί για να τρωε χρήματα άλλων δεν πρέπει να έχεις πληρώσει εσύ. Να πούμε εδώ τι όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες, τότε με τις «μαϊμού συντάξεις», τότε με τις συντάξεις των «παικτών του Ολυμπιακού» και τότε με τις συντάξεις των πολιτικών προσφύγων, πράγματα όμως που επειδή ήταν ασύστολα ψέματα κατέρρευσαν ενώ και οι λίγες περιπτώσεις που βρέθηκαν ήταν δικά τους ρουσφέτια για να συντηρούν τους πολιτικούς τους κλακαδόρους.

Πρέπει να μας πουν ποιος πλήρωσε τα χρήματα που χάθηκαν στη φούσκα του χρηματιστηρίου και στα δομημένα ομόλογα που οι ίδιες τζογάρισαν, παρά την αντίθεση των τότε εργαζομένων και συνταξιούχων, τα έστειλαν στα πορτοφόλια των κάθε είδους απατεώνων, (συγγνώμη επενδυτών), και είναι δεκάδες δισεκατομύ-

μύρια.

Πρέπει να μας πουν που πήγαν τα δεκάδες δις που άρπαξαν στην περίοδο της δεκαετούς κρίσης 2008-2018 και ρίχτηκαν στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την καταβόθρα του «χρέους» το οποίο βεβαίως δεν δημιούργησαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι αλλά η χρηματοδότηση των περιφημων «επιχειρηματιών».

Πρέπει να μας πουν τι έκαναν την περιουσία των ταμείων αποκτημένη με τον ιδρώτα των σημερινών συνταξιούχων, που με το έτσι θέλω, ενέταξαν στο ΤΑΙΠΕΔ και την ξεπουλούν για κομμάτι ψωμί στους «υγιείς επιχειρηματίες» για να έχουν τους νέους εργαζόμενους να δουλεύουν από Ήλιο σε Ήλιο με μισθούς πείνας.

Πρέπει να μας πουν που πήγαν τα αστρονομικά ποσά που πλήρωσαν για φορολογία οι σημερινοί συνταξιούχοι ως εργαζόμενοι γιατί πάντα αυτοί πλήρωναν και η μεγαλοεργοδοσία φοροαπαλαστών.

Για αυτά και άλλα πολλά που δεν υπάρχει χώρος να αναφέρουμε καλό θα είναι οι «φωστήρες» κυβερνητικο-εργοδοτικοί παρατρεχάμενοι να ξέρουν ότι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν πιστεύουν στα παραμύθια τους, δεν μπορούν να στρέψουν τους μεν ενάντια στους δε, και κάποια στιγμή οργανωμένα θα διεκδικήσουν και θα πάρουν αυτά που τους ανήκουν, **δηλαδή όλα**, γιατί αυτοί τα παράγουν, στέλλοντας και αυτούς και τις «σοφίες» τους εκεί που ανήκουν δηλαδή στα σκουπίδια.

Γι αυτό είναι το ταξικό κίνημα εργαζομένων και συνταξιούχων εδώ, για να φέρει αυτή την ώρα ποιο κοινό οργανώνοντας τον αγώνα των λαϊκών στρωμάτων, και θα τη φέρει.

ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ «ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ»... ΤΟ ΝΕΟ ΔΩΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε ότι: Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3 μονάδες, οι εργαζόμενοι θα έχουν αύξηση στο μισθό τους, «μεγεθύνεται το εισόδημα των νοικοκυριών».

Η αλήθεια όμως είναι πως το μόνο που «μεγεθύνεται» με τη μείωση των εισφορών είναι το τμήμα της δουλειάς των εργαζομένων που καρπώνεται η εργοδοσία. Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή και οι λεγόμενες «εργοδοτικές» εισφορές, προέρχονται από τη δουλειά των εργαζομένων, αποτελούν στην πραγματικότητα ένα τμήμα του μισθού των εργαζομένων που δεν τους καταβάλλεται με τη μορφή αυτή, αλλά ως εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Με τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το κομμάτι των λεγόμενων «εργοδοτικών» εισφορών πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία των επιχειρήσεων. **Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε ετήσια βάση η απαλλαγή των επιχειρήσεων θα ανέλθει στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Μετά**

και τη φετινή μείωση κατά 0,9 μονάδες, το συνολικό ετήσιο όφελός τους υπολογίζεται σε περισσότερο από 1 δισ. ευρώ, ενώ είχε προηγηθεί και η μείωση των εισφορών κατά 6 μονάδες το 2013.

Επομένως, η «αύξηση του μισθού» που προπαγανδίζει η κυβέρνηση, πέρα από το ότι είναι απειροελάχιστη για τη συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, στην πραγματικότητα είναι μείωση για τον εργοδότη, που οδηγεί και σε νέες «τρύπες» στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα κληθούν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, είτε μέσω της αντιλαϊκής φοροληστίας είτε με νέες αντιασφαλιστικές ανατροπές και νέες περικοπές στην σύνταξη.

Αποτελεί πρόκληση εξάλλου το ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση κάνει λόγο για «μεγεθυσση του εισοδήματος των νοικοκυριών», όλα τα μέτρα που προωθεί, με βασικό σε αυτήν τη φάση τη γένεση της «ευελιξίας», οδηγούν σε νέα μείωση του εργατικού εισοδήματος, κάτι που ήδη βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μέσα στην πανδημία.

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑ

Ιούλης 2020

2020-07-01 Τετάρτη, Έκδοση ανακοίνωσης για συμμετοχή με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία στο Συλλαλητήριο την Πέμπτη 9 Ιούλη στις 8 το απόγευμα στο Σύνταγμα ενάντια σχέδιο νόμου, με το οποίο προχωρά στην ουσιαστική απαγόρευση, όχι μόνο των διαδηλώσεων, αλλά και των συγκεντρώσεων.

2020-07-02 Πέμπτη, Ανακοίνωση με την ΣΕΑ καταδίκης και απαίτησης την απόσυρση του νομοσχεδίου λαιμητόμου των εργατικών-λαϊκών-συνταξιοουχικών διαδηλώσεων και αγώνων.

2020-07-02 Πέμπτη, Ανακοίνωση για συμμετοχή των συνταξιούχων στον Κοινωνικό Τουρισμό μέσα από το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020.

2020-07-07 Τρίτη, Συμμετοχή στην κινητοποίηση στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά απαιτώντας να μην υλοποιηθεί το master plan της COSCO, και οι αντιλαϊκοί σχεδιασμοί των επιχειρηματικών ομίλων και της κυβέρνησης. Για λιμάνι - λαϊκή περιουσία για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών»

2020-07-09 Πέμπτη, Συμμετοχή στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν σήμερα 9 Ιούλη στο Σύνταγμα στις 8 μ.μ. ταξικά συνδικάτα ενάντια στο νομοσχέδιο που βάζει στο στόχαστρο τη λαϊκή διαμαρτυρία.

2020-07-15 Τετάρτη, εκδώσαμε δελτίο τύπου για την απόφαση του ΣΤΕ για τις Συντάξεις.

2020-07-30 Πέμπτη, Συμμετοχή στις περιοδείες και τις εξορμήσεις στο λιμάνι για ενημέρωση των συναδέλφων μετά την ψήφιση των νομοθετικών εκτρωμάτων για την κατάργηση για των συλλογικών συμβάσεων.

2020-07-30 Πέμπτη, Ανακοίνωση για την κυβερνητική τροπολογία - κλοπή για τα αναδρομικά και για την προκλητική επιχειρηματολογία που τη συνοδεύει.

Αύγουστος 2020

2020-08-06 Πέμπτη, Εκδώσαμε ανακοίνωση με τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΝΗΗΕΝ, ΠΕΤΠΡΝ, που συμμετείχαμε στη σημερινή σύσκεψη, καταγγέλλουμε τη νέα επίθεση σε βάρος των ναυτεργατών, με τις τροπολογίες της κυβέρνησης της ΝΔ κατ' εντολή των εφοπλιστών, για κατάργηση της ΣΣΕ στα ποντοπόρα καράβια και την προκλητική παρέμβαση στη λειτουργία των ναυτεργατικών σωματείων

2020-08-06 Πέμπτη, Συμμετείχαμε στη συγκέντρωση τις ΕΕΔΥΕ στην Ακρόπολη για την επέτειο ρίψης των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι καταδικάζοντας το έγκλημα των ΗΠΑ ενάντια στο λαό τις Ιαπωνίας και την συνεχιζόμενη ιμπεριαλιστική πολιτική του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, τις ΕΕ, κλπ ενάντια στους λαούς.

2020-08-25 Τρίτη, Με τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΤΠΡΝ, εκφράσαμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συγγενείς του Γ' Μηχανικού Θανάση Χολέβα, για τον τραγικό θάνατο του στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «BLUE HORIZON» και απαιτήσαμε μέτρα υγείας και ασφάλειας στα καράβια και τους χώρους δουλείας.

Σεπτέμβρης 2020

2020-09-01 Τρίτη, Εκδώσαμε ανακοίνωση Καταγγελία μαζί με τη ΣΕΑ για τις δηλώσεις του Αλέξη Πατέλη συμβούλου του Πρωθυπουργού για την αθλιότητα που δήλωσε ότι η συνταξιούχοι τρώνε τα χρήματα των εν ανεργία προσπαθώντας να υποκινήσει αντιπαλότητα συνταξιούχων εργαζομένων.

2020-09-17 Πέμπτη, στείλαμε επιστολή μαζί με τη ΣΕΑ απαιτώντας συνάντηση με των Υπουργό Εργασίας για το θέμα των επιστροφών με βάση την απόφαση του ΣΤΕ κλπ.

2020-09-18 Παρασκευή, Συμμετοχή στην συγκέντρωση και πορεία στο Κερατσίνι για την επέτειο τις δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τους Φασίστες δολοφόνους της Χρυσής Αυγής απαιτώντας την καταδίκη τους από το δικαστήριο που θα εκδώσει απόφαση στις 7 Οκτώβρη.

2020-09-23 Τετάρτη, Εκδώσαμε δελτίο τύπου μαζί με τη ΣΕΑ για τον αποκλεισμό μας από τα ΜΜΕ και απαιτώντας να εκπροσωπούμαστε σε εκπομπές με συνταξιουχικά ζητήματα.

2020-09-24 Πέμπτη, Συμμετέχουμε στηρίζοντας και περιφρουρώντας την 24ωρη απεργία των ταξικών ναυτεργατικών σωματείων στον Πειραιά για να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις, ενάντια στις απολύσεις και τα αντιναυτεργατικά μέτρα της κυβέρνησης.

2020-09-29 Τετάρτη, Μαζί με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία εκδώσαμε δελτίο τύπου συμπαρατασόμενοι με των αγώνα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων απαιτώντας να παρθούν μέτρα για την υγεία στα σχολεία.

ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΘΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ

Το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά την εκλογή της ΝΔ στην κυβέρνηση, από ορισμένα ΜΜΕ γίνεται μια προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης όσον αφορά τα προβλήματα των συνταξιούχων, με τη λογική "ότι έγινε έγινε τα περασμένα χρόνια, τώρα θα έχουμε ανάπτυξη και τα προβλήματα θα λυθούν".

Είναι τραγελαφικό ότι πολλές φορές ορισμένοι δημοσιογράφοι ή παρουσιαστές αυτών των εκπομπών «μοιράζουν αναδρομικά και αυξήσεις» στους συνταξιούχους με περισσότερο ζήλο από τους υπουργούς.

Στις εκπομπές καλούνται υπουργοί, νομικοί, "ειδικοί" και εκπρόσωποι μιας μεμονωμένης οργάνωσης, που καμία σχέση δεν έχει με το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων. Βαπτίζουν ως τέτοια το λεγόμενο "δίκτυο των συνταξιούχων", ένα δίκτυο ορισμένων νομικών γραφείων που τους εξασφαλίζει πελατεία, αποσιωπώντας και πνίγοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις των συνταξιούχων από τις μεγάλες περικοπές και το σφαγιασμό που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σε αυτές τις εκπομπές δεν καλούνται οι πραγματικοί εκπρόσωποι των συνταξιούχων, προεδρεία ομοσπονδιών πχ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου κλπ που εκπροσωπούν εκατομμύρια συνταξιούχους αλλά και εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα συνταξιούχων που συνενώνει στη δράση πάνω από 300 σωματεία πανελλαδικά.

Δεν λένε τίποτα για το ότι οι συνταξιούχοι μέσα από τους αγώνες

τους όλα αυτά τα χρόνια, ανάλογα και με τη συμμετοχή τους, κατάφεραν να καθυστερήσουν αντισυνταξιουχικά μέτρα, να κερδίσουν και να λύσουν ορισμένα πολύ σημαντικά προβλήματα (κάνουμε αναφορά σε άλλο άρθρο) και παρουσιάζουν ως λύση τις προσφυγές στα δικαστήρια για τις οποίες πρέπει να πούμε πως δεν οδηγούν πουθενά, αφού τελικά τις αποφάσεις για την εφαρμογή τους τις παίρνουν οι κυβερνήσεις και από αυτές ωφελούνται μόνο μια χούφτα νομικά γραφεία. Τρανταχτό παράδειγμα είναι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, παρότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει βγάλει απόφαση, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία κατά το δοκούν για ορισμένα αναδρομικά.

Θα πρέπει να ξέρουν ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί γιατί ξέρουμε τα προβλήματα που έχουμε και τι μπαίνει ή βγαίνει στην τσέπη μας. Όσο και να παραπληροφορούν κατ εντολή των καναλαρχών και της κυβέρνησης εξασφαλίζοντας τον παχυλό μισθό τους δεν μπορούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε την εμπειρία μιας ζωής που λέει πως ότι είχαμε και περικόπηκε κατακτήθηκε στον αγώνα και στο «άγια πεζοδρόμιο» κατά την έκφραση του συνάδελφου Δήμου Κουμπούρη.

Ο αγώνας είναι μονόδρομος, και είναι ο μόνος δρόμος για τους συνταξιούχους για να κερδίσουν όσα μας έκλεψαν τα προηγούμενα χρόνια αλλά και εισόδημα που να καλύπτει όλες της ανάγκες μας.

ΟΞΥΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες και πολύ επικίνδυνες καταστάσεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου του Αιγαίου της Κύπρου. Αυτές οι εξελίξεις καθορίζονται από τις πολιτικές των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και τους Ανταγωνισμούς των με Ρωσία Κίνα για τον έλεγχο λιμνών, των φυσικών πόρων πλούτου, και δρόμων μεταφοράς τους. Αυτό είναι και το πλαίσιο που εξελίσσεται η αντιπαράθεση Τουρκίας Ελλάδας με την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και αμφισβήτηση συνόρων και διεθνών συμβάσεων.

Η προσπάθεια της Τουρκικής κυβέρνησης για αλλαγή συνόρων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ξεδιπλώθηκε με σταθερότητα όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και εντάθηκε τελευταία με βάση τη στρατηγική για τη «Γαλάζια Πατρίδα», διευρύνοντας συνεχώς το πλαίσιο των διεκδικήσεων της εκφράζονται με την αμφισβήτηση:

Των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.

Του κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει την αιγαλιότητα ζώνη μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια.

Της ελληνικής κυριαρχίας επί νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ακόμα και κατοικημένων περιοχών, μέσω της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών» αλλά και αμφισβήτηση συνολικά των θαλάσσιων συνόρων σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο.

Της ύπαρξης ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο που σχηματίζουν το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, η Ρόδος, η Κάρπαθος, η Κάσος και η Κρήτη.

Του εύρους του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου στα 10 μίλια των αρμοδιοτήτων εντός του FIR Αθηνών που ασκεί η Ελλάδα βάσει αποφάσεων του ICAT των αρμοδιοτήτων της Ελλάδας εντός της περιοχής ευθύνης της για θέματα έρευνας και διάσωσης.

Την απαίτηση της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τουρκική κυβέρνησή επιδιώκει την ακύρωση ή και επαναδιαπραγμάτευση διεθνών συνθηκών που είναι σε ισχύ για δεκαετίες, όπως η Συνθήκη της Λοζάνης, πολλαπλασιάζοντας τις παραβιάσεις από το Πολεμικό Ναυτικό και τη Αεροπορία της χώρας.

Αξιοποίησε τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές ως μοχλό πίεσης.

Υπέγραψε το παράνομο σύμφωνο Τουρκίας - Λιβύης που εξαφανίζει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας νότια της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Παραχώρησε άδειες για έρευνες σε τουρκικές πετρελαϊκές εταιρείες σε περιοχές που ανήκουν σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τα δε γεγονότα με το «Ορούτς Ρέις» δείχνουν όχι απλά την αναβάθμιση της τουρκικής επιθετικότητας αλλά και την προσπάθεια για δημιουργία τετελεσμένων, έμπρακτης αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας, και η συμφωνία που συζητιέται στο πλαίσιο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας, δεν έχει για στόχο την διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή και τις ανάγκες και τα συμφέροντα των δύο λαών.

Βασικό κριτήριο είναι να αποκατασταθεί η συνοχή στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ να αποφευχθεί η περαιτέρω ενίσχυση στην περιοχή της επιρροής της Ρωσίας αλλά και της Κίνας, και να διαμορφωθούν προϋποθέσεις ανεμπόδιστης συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων από τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους.

Στην πράξη κάτω από Αμερικανονατοϊκή ομπρέλα, και ανεξάρτητα από την εξέλιξη και κατάρτησή τους θα οδηγήσουν στο να αποκτήσουν υπόσταση το σύνολο των αξιώσεων της Τουρκίας, δείχνουν για το τι περιμένει το ελληνικό λαό από την «ενεργοποίηση» και παρέμβαση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, από τα σχέδια, τα παζάρια και τις συμφωνίες που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους όπως επιβεβαιώνεται από την υπογραφή του ανυπόστατου μνημονίου Τουρκίας - Λιβύης για τον καθορισμό ΑΟΖ, που «γκριζάρει» μια τεράστια θαλάσσια έκταση νότια της Ρόδου, της Καρπάθου και της Κρήτης, αφαιρώντας με το «έτσι θέλω» από τα ελληνικά νησιά οποιαδήποτε επιρροή σε θαλάσσιες ζώνες.

Τις συμφωνίες σκοπιμότητας που έσπευσε να υπογράψει η κυβέρνηση με Ιταλία και Αίγυπτο για τις ΑΟΖ. Η πρώτη προβλέπει τσεκουρωμένη αφήγηση για ορισμένα νησιά στο Ιόνιο και η δεύτερη, που είναι μερική, αφήνει εκτός ολόκληρη την περιοχή ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού, κόβοντας στα μισά τη Ρόδο, ενώ η οριοθέτηση δεν γίνεται με βάση τη μέση γραμμή.

Οι δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι αντικείμενο των διερευνητικών θα είναι μόνο «η οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ δεν πείθουν. Η πείρα των προηγούμενων χρόνων από το 2002 έως το 2016 (οπότε και διακόπηκαν, με την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία), δείχνει ότι η τουρκική αστική τάξη απλώνει εκεί όλες τις διεκδικήσεις της, επί της ουσίας δημιουργώντας τετελεσμένα, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο εύρος των χωρικών υδάτων και του ελληνικού εναέριου χώρου, την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατ. Αιγαίου, τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας κ.ά. Διόλου τυχαία άλλωστε πολλά από τα «γκριζάρια» της Τουρκίας στην περιοχή που κατοχυρώθηκαν ως τετελεσμένα σε προηγούμενες φάσεις τέτοιων συναντήσεων υπό ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή ομπρέλα, που κατέληξαν ακόμα και σε συμφωνίες για την αναγνώριση «ζωτικών συμφερόντων» της Τουρκίας στην περιοχή.

Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από την συμφωνία των Πρεσπών, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ως «διευθέτηση» μιας πολύχρονης εκκρεμότητας, που θα φέρει πιο κοντά τους λαούς των δύο χωρών. Ήταν όμως μια συμφωνία που έγινε με αποκλειστικό σκοπό να ενσωματωθεί η Β. Μακεδονία στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, ώστε να δυναμώσουν τα ανάχωμα στη ρωσική κυρίως επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό άλλωστε - καθ' ομολογία Ζάεφ - την «έτρεξε» και η κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία κατά τα άλλα διαφωνούσε και ενίσχυε τις εθνικιστικές φωνές σε βάρος της.

Όπως και η Συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας για το Μεταναστευτικό, που φτιάχνει κολαστήρια τύπου Μόριας

Αποτελεί επίσης αυταπάτη ότι η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικά του Δικαίου της Θάλασσας, αρκεί για να λυθούν οι διαφορές στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Το Δίκαιο της Θάλασσας ως τμήμα του Διεθνούς αστικού Δικαίου, καθορίζεται από τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας.

Το γενικό και αφηρημένο περιεχόμενο της πλειοψηφίας των άρθρων, η νομολογία που προηγήθηκε της συγκρότησης των κανόνων αλλά και η νομολογία που ακολούθησε, με τις σε πολλά σημεία αντιφατικές αποφάσεις για ίδια ζητήματα, αποτυπώνουν τους σφοδρούς ανταγωνισμούς που εξελίσσονται σε συνθήκες ειρήνης μέχρι να συμφωνήσουν τα αντιμαχόμενα μέρη.

Η κυβέρνηση αξιοποιεί τη συναίνεση και των άλλων κομμάτων, χαράσσοντας ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα σ' αυτούς που θέλουν το διάλογο και τη συμφωνία και εκείνους που είτε προτιμούν να συντηρούνται οι εκκρεμότητες στα Ελληνοτουρκικά, είτε προτείνουν αυτές να λυθούν με σύγκρουση.

Τόσο το ένα, όσο και το άλλο είναι κάλπικα διλήμματα για τον λαό μας, που θέλει να ζει ειρηνικά με τους γείτονές του, να αναπτύσσει σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, με αλληλοσεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα.

Το πραγματικό δίλημμα επομένως δεν είναι αυτό που προσπαθούν να υπαγορεύσει η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου στον λαό. Το πραγματικό δίλημμα για τον λαό είναι:

Θα συνεχίσει η χώρα μας να αποτελεί «μνesteσέ» στα αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια στην περιοχή, για τα συμφέροντα της αστικής τάξης, μετατρέποντας ολόκληρη την επικράτεια σε πολεμικό ορμητήριο και σε πεδίο ανταγωνισμού ισχυρών γεωπολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, που απειλούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, την μετατρέπουν σε στόχο και βάζουν σε κίνδυνο τον λαό;

Η θα διεκδικήσει ο λαός την απεμπλοκή από αυτά τα θανάσιμα σχέδια και τους ανταγωνισμούς, την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις άλλες συμμαχίες του κεφαλαίου, παλεύοντας για να διαμορφώσει πραγματικά ειρηνικές σχέσεις και συμφωνίες αμοιβαίου οφέλους με τους άλλους λαούς και τα κράτη της περιοχής;

Ο πρώτος δρόμος δοκιμάστηκε. Είναι αυτός που μας έφερε ως εδώ. Ο άλλος είναι αυτός που αξίζει να βαδίσει ο λαός, ενάντια σε οποιαδήποτε συμφωνία υπαγορεύεται από τους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς με εμπιστοσύνη στην ανίκητη δύναμή του!

Συνάδελφοι, λόγω των ειδικών συνθηκών με τα περιοριστικά μέτρα η αυτοπρόσωπη επαφή της διοίκησης με τα μέλη καθίσταται δύσκολη, γι' αυτό παρακαλείσθε όσοι έχετε e-mail να μας το γνωστοποιήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα στο e-mail της ΠΕΣ/ΝΑΤ: pesnat.pesnat@gmail.com