

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΣ-ΝΑΤ

Αρ.Φύλλου 46 * Ιούλης - Αύγουστος - Σεπτέμβρης

Χρόνος ίδρυσης 1979
ΑΦΜ: 998025746



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 030004

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΕΣ-ΝΑΤ)
Κολοκοτρώνη 99 (3^{ος} όρ.) - Πειραιάς ΤΚ 18535 - Τηλ/Φαξ: 210 4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2021

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών 2021 της Ένωσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών 2021 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Καταστατικού.

Οικονομικός Απολογισμός 2020 και 2021.

Απολογισμός Δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ψηφοφορίες για όλα τα παραπάνω.

Μέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων του 2^{ου} ορόφου του Μεγάρου της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132 στον Πειραιά και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Επειδή κατά την πρώτη μέρα είναι αδύνατο να επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, κάνουμε γνωστό στα μέλη ότι **η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί οποσδήποτε, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του 2^{ου} ορόφου του Μεγάρου της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132 στον Πειραιά.**

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη, όπως ορίζετε καταστατικά. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών είναι δυνατόν να γίνεται και κατά την προσέλευση των μελών στη Γενική Συνέλευση.

Για τη Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ «Χτίζουν» με τα συντρίμια που άφησαν οι προηγούμενοι



Με συνέπεια, στην αντιστασιατική επίθεση, η κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας πάνω σε όλους τους αντιστασιατικούς νόμους συμπληρώσει, σαν «δίδυμο αδελφάκι», τις ανατροπές του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016) και την επικαιροποίησή του με τον νόμο 4670/2020 της ΝΔ. θέτει θέμα για το σύνολο του Ασφαλιστικού και όχι μόνο για την επικουρική ασφάλιση όπως διατείνεται στα λόγια. Όλη αυτή η προπαγάνδα δεν περιορίζεται στην προετοιμασία της επικείμενης ιδιωτικοποίησης των επικουρικών, αλλά αποβλέπει στην προώθηση συνολικά των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Σε νέα, ακόμα πιο επικίνδυνη φάση περνάει η διαχρονική επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση με το σχέδιο νόμου που πέρασε από της επιτροπές της βουλής και ετοιμάζεται να ψηφίσει στο αμέσως την Παρασκευή 3 Σεπτέμβρη η κυβέρ-

Συνέχεια στην σελ. 2

Η ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η έναρξη των αρχαιρεσιών του σωματείου μας της ΠΕΣ/ΝΑΤ πραγματοποιείται την 29 Σεπτέμβρη με την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και ολοκληρώνεται με την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διοίκηση της ΠΕΣ/ΝΑΤ απευθύνεται σε όλους τους συνταξιούχους με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τους καλεί με την συμμετοχή τους να ενισχύσουν την οργάνωση του αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Πρώτος σταθμός η Πανελλαδική Συγκέντρωση και πορεία στο πρωθυπουργικό γραφείο τις 8 Οκτώβρη

Η ΠΕΣ/ΝΑΤ με την μαζική και αγωνιστική συμμετοχή της αποτελεί πόλο συσπείρωσης των συνταξιούχων όλων των κλάδων και βαθμών στην κατεύθυνση της αγωνιστικής αντιμετώπισης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. συμμετέχοντας στην Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων (ΣΕΑ) και στην κοινή δράση όλων των συνταξιούχων της χώρας μας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζοντας την αντιλαϊκή -αντισυνταξιοδοτική πολιτική των προκατόχων της συνεχίζει να ψηφίζει συνεχώς και νέα αντιλαϊκά μέτρα όπως:

-- Η γενίκευση της εφαρμογής του κεφαλοποιητικού συστήματος ασφάλισης αρχίζοντας από την Επικουρική ασφάλιση ανοίγοντας τον δρόμο και για την κύρια ασφάλιση.

-- Τις παρεμβάσεις στην συνδικαλιστική δράση των σωματείων με τον περιορισμό και ουσιαστικά την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας.

Στα πλαίσια αυτά οι αρχαιρεσίες μας πραγματοποιούνται σε συνθήκες οικονομικής κρίσης αλλά και έντασης της πανδημίας του Covid -19 που εδώ και δυο χρόνια με ευθύνη της κυβέρνησης χτυπά τους ηλικιωμένους και συνταξιούχους και όχι μόνο αυξάνοντας την λίστα των θανάτων αλλά και προσθέτοντας επιπλέον σοβαρά προβλήματα λόγω της κατάστασης του συστήματος υγείας.

Για την συνέχιση και την παραπέρα ανάπτυξη της αγωνιστικής δράσης σας καλούμε να συμμετέχετε τόσο στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής όσο και στην ψηφοφορία που θα ακολουθήσει για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας.

Συνέχεια από την σελ. 1

νηση για τις επικουρικές συντάξεις, τις οποίες σπρώχνει ανοιχτά στην ιδιωτικοποίηση, παραδίδοντας τις εισφορές και τους κόπους της νέας γενιάς στον τζόγο, δημιουργώντας νέα πεδία δράσης και κερδοφορίας για τους καπιταλιστικούς ομίλους. Με το νέο σύστημα, ισχυροί ασφαλιστικοί όμιλοι και επενδυτικές εταιρείες θα βάλουν στο χέρι ένα γερό κομμάδι με σταθερή ροή τα επόμενα χρόνια, που θα δημιουργηθεί από τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων και που η αξία του θα ξεπερνάει τα 75 δις ευρώ.

Στην κλοπή και στο τζογάρισμα των εισφορών των ασφαλισμένων στοχεύει η κυβέρνηση αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη και τα κέρδη του κεφαλαίου δεν μπορεί να συναντηθεί πουθενά με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και με την ανάγκη τους να δουλεύουν λιγότερο και να απολαμβάνουν περισσότερα χρόνια μια αξιοπρεπή ζωή, όπως είναι σήμερα εφικτό, εξαιτίας της αύξησης της παραγωγικότητας και της τεχνολογικής προόδου.

Ο ίδιος ο τίτλος του νομοσχεδίου, «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά», επιβεβαιώνει ότι στο στόχαστρο μπαίνουν πρωτίστως τα δικαιώματα των νέων εργαζομένων, που παραδίδονται στα κοράκια του χρηματιστηριακού τζόγου και γίνονται βορά στην καπιταλιστική ανάπτυξη και κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Όμως, δεν αφήνει απέξω και τους υπόλοιπους, καθώς η διακοπή εισφορών των νέων ασφαλισμένων προς το ισχύον σύστημα (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών - ΕΤΕΑΕΠ) θα δημιουργήσει μια νέα οικονομική «μαύρη τρύπα» στην επικουρική, ύψους 56 δις. ευρώ, η οποία θα φορτωθεί και πάλι στους φορολογούμενους και θα θέσει σε κίνδυνο τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων και των ασφαλισμένων που θα παραμείνουν σε αυτό. Κανείς λοιπόν δεν πρόκειται να τη γλιτώσει από τις νέες ανατροπές. Γι' αυτό η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση, καθολική και ενιαία.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που θα λειτουργεί με βάση την κεφαλαιοποίηση, θα υπαχθούν υποχρεωτικά οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1/1/22 και, σε μια προσπάθεια μεγέθυνσης της πελατείας, προαιρετικά όσοι ασφαλισμένοι είναι κάτω των 35 ετών, αλλά και κλάδοι ελεύθερων επαγγελματιών κλπ, που μέχρι τώρα δεν υπάγονται στην Επικουρική Ασφάλιση.

Διαμορφώνοντας ταυτόχρονα όροι για γενίκευση της επίθεσης στο σύνολο της Κοινωνικής Ασφάλισης, στην κατεύθυνση των «τριών πυλώνων», αξιοποιώντας το έδαφος που έχουν στρώσει μέχρι σήμερα οι νόμοι όλων διαχρονικά των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Καθορισμένες εισφορές - αβέβαιες «παροχές»

Απαριθμώντας τα δήθεν πλεονεκτήματα του νέου ιδιωτικού συστήματος, η κυβερνητική προπαγάνδα με τα παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ και με σημαία τον «ατομικό κουμπαρά», ισχυρίζεται πως «ο νέος ασφαλισμένος θα αποκτήσει σημαντικό έλεγχο πάνω στη σύνταξή του και στο τελικό της ύψος. Δεν θα αποφασίζουν άλλοι γι' αυτόν, χωρίς αυτόν...».

Πρόκειται για ένα ακόμα χοντροκομμένο ψέμα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο λεγόμενος «ατομικός κουμπαράς» θα βρίσκεται στα χέρια των «ειδικών» που θα διαχειρίζονται τις εισφορές, οι οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται ανελλιπώς για 40 χρόνια. Τα χρήματα αυτά ο ασφαλισμένος δεν θα μπορεί ούτε να τα ακουμπήσει. Η μόνη «ελευθερία» που θα έχει είναι να επιλέξει τον «βαθμό του ρίσκου» για τις «επενδύσεις» που θα κάνουν οι ...ειδικοί!

Στην πραγματικότητα, με τον «ατομικό κουμπαρά» πλέον η επικουρική σύνταξη, η προστασία των γηρατειών, γίνεται απολύτως «ατομική» υπόθεση. Η σύνταξη σταματά να είναι προστασία και μετατρέπεται σε «επένδυση», οι δε ασφαλισμένοι σε «επενδυτές»!

Κανείς όμως δεν μπορεί να ξεχάσει το παράδειγμα της "ΑΣΠΙΣ", εδώ στη χώρα μας, αλλά ούτε το παράδειγμα μεγάλων επενδυτικών ομίλων στον χώρο της Ασφάλισης στις ΗΠΑ, που με την βοήθεια των κυβερνήσεων στο πλαίσιο της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικοποίησης των συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης, άρπαξαν τον ιδρώτα εκατομμυρίων εργαζομένων και στο τέλος έγιναν "καπνός".

Όσο για τους «αυστηρούς κανόνες» που επικαλούνται, αυτά ας τα πούνε στους χιλιάδες ασφαλισμένους σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που αντί για σύνταξη έγιναν θύματα των «διακυμάνσεων» του χρηματιστηριακού δείκτη και των καπιταλιστικών κρίσεων, που εξαύλωσαν κεφάλαια και ασφαλιστικές εταιρείες.

Μπροστά σε όλα αυτά, ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι «το Ταμείο αυτό θα είναι δημόσιο» είναι τουλάχιστον κοροϊδία, όταν το κράτος δεν δίνει καμία εγγύηση για το ύψος της σύνταξης, πέραν της επιστροφής των εισφορών, κι αυτό με ακάλυπτες επιταγές τεσσαρακονταετίας, όταν δηλαδή οι πρώτοι συνταξιούχοι που σήμερα μπαίνουν στο νέο σύστημα θα χρειαστεί να κάνουν ταμείο. Μέχρι τότε, όμως, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει!

Ως τρίτο «πλεονέκτημα» το υπουργείο Εργασίας εμφάνισε τον ανυπόστατο ισχυρισμό πως «το νέο σύστημα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις για τους νέους ασφαλισμένους» και στήνουν τη φάκα για να «τσιμπήσει» η νέα γενιά.

Οι εργαζόμενοι, όμως, συνολικά οι ασφαλισμένοι γνωρίζουν από την εμπειρία τους ότι και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, διακρίθηκε στο «σπορ» των περικοπών, είναι εχθρική στις δίκαιες διεκδικήσεις για αύξηση των συντάξεων, για συντάξεις που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια και προστασία στα γηρατεία, πόσο μάλλον επαρκείς για να καλύψουν τις διευρυμένες ανάγκες των συνταξιούχων μετά από δεκαετίες δουλειάς.

Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι και η πρόβλεψη που κάνει η έκθεση για την Επάρκεια Συντάξεων 2021, της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας της Κομισιόν. Όπως σημειώνει, «οι θεωρητικές προβλέψεις δείχνουν ότι στα περισσότερα κράτη - μέλη, τα άτομα που συνταξιοδοτούνται το 2059 θα έχουν χαμηλότερες συντάξεις σε σχέση με το εισόδημα εργασίας τους από τους συνταξιούχους με παρόμοια σταδιοδρομία το 2019», ενώ «τόσο οι ηλικίες συνταξιοδότησης όσο και οι πραγματικές ηλικίες συνταξιοδότησης πρόκειται να συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες δεκαετίες, αν και με σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών».

Οι εργαζόμενοι είμαστε οι μόνοι που πληρώνουμε για την Κοινωνική Ασφάλιση και έχουμε όλο το δικό μας δικαίωμα να διεκδικήσουμε την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών μας ανατρέποντας τα σχέδια τους. Κυβέρνηση και η εργοδοσία πρέπει να βρουν πραγματικά τοίχο στα σχέδιά τους και για να συμβεί αυτό πρέπει να δώσουμε τις δυνάμεις μας για πιο μεγάλους, πιο μαζικούς, πιο αποφασιστικούς αγώνες, τέτοιους που να κάνουν την μεγαλοεργοδοσία, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που τη στηρίζουν να βλέπουν εφιάλτες.

Στα πλαίσια αυτά οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων Ιδιωτικού, Δημοσίου, Αυτοαπασχολούμενοι όλοι της χώρας μας πρέπει να συμμετέχουμε στην συγκέντρωση της 8 Οκτώβρη στην Αθήνα καθώς και στην πορεία που θα ακολουθήσει στο πρωθυπουργικό γραφείο διεκδικώντας ότι μας ανήκει.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ



Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση μετά την ψήφιση του αντιλαϊκού αντισυνδικαλιστικού νόμου για τις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση επιλέγει ουσιαστικά «νεκρό» χρόνο, με τα σχολεία κλειστά, για να φέρει και ψήφιση στη Βουλή ένα νόμο για την παιδεία.

Από το 1997 μέχρι σήμερα, πολυάριθμες παρεμβάσεις έχουν ψηφιστεί Αρσένης, Ευθυμίου, Γιαννάκου, Διαμαντοπούλου, Αρβανιτόπουλος, Γαβρόγλου, Κεραμέως, υπηρετώντας τις ίδιες ακριβώς στοχεύσεις, επιχειρώντας τη διάσπαση και τον πολυκατακερματισμό του εκπαιδευτικού σώματος, την εμπορευματοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, την ένταση των ταξικών φραγμών.

Η διασφάλιση της αποκλειστικής υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τη δημόσια και δωρεάν μόρφωση όλων των παιδιών καθώς επίσης και η δημιουργία ενός σχολείου που θα παρέχει ενιαία σε όλους τους μαθητές μόρφωση - σαν απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο των πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ζητούμενο.

Με το νόμο αυτό δίνεται αποφασιστικό χτύπημα στα μορφωτικά δικαιώματα, στην ανάγκη για ενιαία, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα μέτρα των αναγκών και των δυνατοτήτων της εποχής μας, οδηγεί και με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχολεία πολλών ταχυτήτων σε ακόμα περισσότερη μορφωτική υποβάθμιση και σε ασφυκτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών, και όλα αυτά κάτω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο «για την αναβάθμιση του σχολείου και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών».

Η «αυτονομία» αυτή των σχολείων θα οδηγήσει σε σχολεία πολλών ταχυτήτων, σημαίνει μεταξύ άλλων και ελεύθερη επιλογή βιβλίου από πολλαπλά σχολικά εγχειρίδια αντί για ενιαία πραγματικά σύγχρονα με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.

Η «ελεύθερη» επιλογή ενός από τα πολλαπλά σχολικά εγχειρίδια που θα υπάρξουν για κάθε μάθημα, είναι, μια εξέλιξη που αποτελεί ευθύ χτύπημα στον ενιαίο χαρακτήρα της Εκπαίδευσης που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για την διαφοροποίηση του περιεχομένου του μαθήματος ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε «χορηγών».

Ξεκάθαρα ορίζεται στο νόμο, τα σχολεία ή θα προσπαθούν να επιβιώνουν με τα ψίχουλα της κρατικής χρηματοδότησης ή με ευθύνη των διευθυντών σε ρόλο μάντζερ θα αξιοποιούν επιχειρηματικά τις εγκαταστάσεις τους για να εξασφαλίζουν «επιπλέον πόρους μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων

και την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών».

Προβλέπεται επίσης πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στα σχολεία χωρίς να απαιτείται έγκριση από το υπουργείο, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την πόρτα των σχολείων σε επιχειρήσεις και προγράμματα που στοχεύουν στις συνειδήσεις των νέων.

Συνολικά η διαφοροποίηση που προκύπτει από κάθε άρθρο του νόμου έχει βαθιά ταξικό χαρακτήρα, συνδέεται αντικειμενικά με τις κοινωνικές και οικονομικές αφετηρίες του κάθε μαθητή και καθορίζει και τη μετέπειτα πορεία του σε ένα πλαίσιο προώθησης των παιδιών των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων οδηγώντας τα πιο γρήγορα, βορά στις άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η ύπαρξη και λειτουργία εκατοντάδων κοντέινερ για αίθουσες διδασκαλίας ο καθορισμός τμημάτων με έως και 30 παιδιά ή ύπαρξη 50.000 καινών θέσεων, η μη μόνιμοι διορισμοί και ο μεγάλος αριθμός αναπληρωτών που καλύπτουν τις ανάγκες αποδεικνύουν περίτρανα ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης δεν ήταν, ούτε είναι, να γίνει καλύτερο το σχολείο, αλλά να μπουν περισσότεροι φραγμοί στην προσπάθεια των μαθητών να κατακτήσουν ουσιαστική και σύγχρονη γνώση αλά να συνδεθεί πιο στενά και με μεγαλύτερη πρόσβαση στους επιχειρηματίες δημιουργώντας πειθήνια όργανα για την υλοποίηση των αδηφάγων ορέξεων τους για υπερεκμετάλλευση και υπερκέρδη.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η κατάσταση στην δημόσια ναυτική εκπαίδευση με την διαχρονική απαξίωση και υποβάθμιση της μετεκπαίδευσης και συνολικά της εκπαίδευσης, από την κυβέρνηση της ΝΔ με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε υλικοτεχνικές υποδομές, με προβλήματα στην χορήγηση βιβλίων και στέγασης.

Στόχος τους είναι και εδώ η υποβάθμιση κι απαξίωση της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης η ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης μια και πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να πάνε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, να πληρώσουν αδρά για να ανανεώσουν τα χαρτιά τους και να μπαρκάρουν.

Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον αντικειμενικό οδοστρωτήρα που ετοιμάζεται να σαρώσει ότι έχει απομείνει από το δημόσιο σχολείο και τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των μαθητών, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών, πρέπει εργαζόμενοι, συνταξιούχοι νεολαία, γονείς να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης να διεκδικήσουμε όχι Σχολεία των λίγων και εκλεκτών όπως αυτά που ζούμε χρόνια τώρα και που ο συγκεκριμένος νόμος προχωρεί παραπέρα αλλά παιδεία για όλους, που είναι και το πραγματικά σύγχρονο και αναγκαίο για την μόρφωση των παιδιών μας των εγγονών μας.

Πρέπει να διεκδικήσουμε και να απαιτούμε τη δημιουργία σχολείου που θα παρέχει ενιαία σε όλους τους μαθητές μόρφωση - σαν απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο των πανεπιστημιακών σπουδών αλλά και της όποιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, τη διασφάλιση της αποκλειστικής υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τη δημόσια και δωρεάν μόρφωση όλων των παιδιών χωρίς μεταβίβαση "αρμοδιοτήτων" στην Τοπική Διοίκηση ή άλλους ιδιωτικούς φορείς. να αγωνιζόμαστε για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών.



Φορολογία: «αναδιανεμητικό» ξεζούμισμα!!!!



πλάτες των συνταξιούχων και εργαζομένων. Κάπως έτσι χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις οι μπίζνες, και η «πράσινη» ανάπτυξη.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ένας βρόμικος πόλεμος Αμερικανών και ευρωπαίων απέναντι στο λαό της Κούβας αξιοποιώντας τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιουργούν.

Ο λαός της Κούβας δίνει τη μάχη της ζωής και του αύριο κόντρα στις συνέπειες ενός δολοφονικού εμπάργκο 6 δεκαετιών, που ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας της αποτρέπει την εισαγωγή μιας σειράς ιατρικών ειδών και προμηθειών πρώτης ανάγκης. Η όξυνση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο λαός της Κούβας είναι συνέπεια της κλιμάκωσης των μέτρων του εμπάργκο από τον πρόεδρο Τραμπ, που διατηρεί και συνεχίζει ο Μπάιντεν.

Αυτοί που επέβαλαν και συνεχίζουν το δολοφονικό εμπάργκο, έρχονται σήμερα και μιλούν για "ανθρωπιστική κρίση" στην Κούβα και δήθεν αγωνιούν για τη "Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα" των Κουβανών.

Τη στιγμή που στις ΗΠΑ έσκαβαν μαζικούς τάφους για τα θύματα της πανδημίας και της ιδιωτικοποιημένης Υγείας και στην ΕΕ οι κυβερνήσεις αξιοποιούσαν την πανδημία για το χτύπημα των μισθών, των συντάξεων και των εργασιακών δικαιωμάτων το νησί του Φιντέλ και του Τσε πήρε μέτρα προστασίας της υγείας των κατοίκων του. Ανέπτυξε 5 εμβόλια ενάντια στον κορονοϊό και έστειλε ιατρική βοήθεια σε μια σειρά χώρες, ακόμη και σε κάποιες που τους επιτίθενται, σε όλο τον πλανήτη.

Η ΠΕΣΝΑΤ μαζί με εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο χαιρετίζουν και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους στον λαό της Κούβας, για τη σταθερή του διεθνιστική και ανθρωπιστική προσφορά στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, του Πολιτισμού. Οι αγώνες του κουβανικού λαού κόντρα σε όλες τις δυσκολίες αποτελούν σύμβολο για τους αγώνες των εργαζομένων διεθνώς.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ

Εντείνονται οι κόντρες μεταξύ των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών με την Κίνα και τη Ρωσία κάνοντας όλο και πιο επικίνδυνη για τους λαούς όλου του πλανήτη την κατάσταση. Όλο και πιο ορατός είναι ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου. Στο μεταξύ βέβαια σε τοπικό επίπεδο χιλιάδες είναι οι νεκροί και οι ξεριζωμένοι από της συγκρούσεις που υποκινούνται ώστε ό καθένας από αυτούς να πάρει καλύτερη θέση και να δημιουργήσει τις συμμαχίες που του είναι απαραίτητες απέναντι στους υπολοίπους. Την

ίδια ώρα η ληστεία των πλουτοπαραγωγικών πηγών από τα μονοπώλια των «συμμάχων» των αστικών τάξεων των «φτωχών» χωρών όλου του πλανήτη στέλνουν στη φτώχεια τους λαούς αναγκάζοντας τους να ξενιτεύονται για να επιβιώσουν κάνοντας τους βορά στα κυκλώματα των δουλεμπόρων.

Οι εικόνες που βλέπουμε στο Αφγανιστάν το τελευταίο διάστημα είναι αποκαλυπτικές για το μελών που ετοιμάζουν για το λαό του κάθε «σύμμαχου» όταν τα συμφέρο-





να τους επιβάλουν την αλλαγή σχεδίων. Οι Ταλιμπάν που οι ίδιοι δημιούργησαν, εκπαιδύσαν και εξόπλισαν τη δεκαετία του 80, ενάντια στη Σοβιετική Ενωση, αποτέλεσαν το κύριο πρόσημα του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» μετά την 11η Σεπτέμβρη του 2001. Ακολούθησε η αμερικανοΝΑΤΟϊκή επέμβαση για την «απελευθέρωση» του αφγανικού λαού, στην πραγματικότητα για τον έλεγχο μιας στρατηγικής σημασίας περιοχής στην Κεντρική Ασία, στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας και της Κίνας, που διαθέ-

τει σημαντικό ορυκτό πλούτο.

Το ίδιο είδαμε να συμβαίνει και σε Ιράκ, Λιβύη και Συρία: Χιλιάδες μισθοφόροι χρηματοδοτήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή, τις πετρελαιομοναρχίες του Περσικού Κόλπου, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία και λοιπούς.

Εγιναν η «δύναμη κρούσης» των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών για την κατοχύρωση των συμφερόντων τους στην περιοχή, ανταγωνιστικά προς τις άλλες δυνάμεις. Με τον ίδιο ακριβώς σκοπό αποτέλεσαν στη συνέχεια αντίπαλό τους, στη νέα «σταυροφορία» ενάντια στην «τρομοκρατία του Ισλαμικού Κράτους», με τη στήριξη και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων.

Τα παζάρια στο Αιγαίο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας για τη ληστεία των φυσικών πόρων ανεξάρτητα από την κατάληξη τους δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Ελληνικός όπως και ο Τούρκικος λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα απεναντίας κινδυνεύει να γίνει τροφή για τα κανόνια τους αν ή μοιρασιά δεν πάει «καλά».

Οι λαοί όλου του κόσμου έχουν συμφέρον να εναντιωθούν σε αυτά τα σχέδια παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους και παλεύοντας ενάντια στα μονοπώλια, τις συμμαχίες τους και της κυβερνήσεις για ένα κόσμο που θα κινείται στην κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών του λαού και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων.

ΣΕΑ Για τη φορολόγηση των αναδρομικών των συνταξιούχων Δελτίο τύπου

Για πάνω από 10 χρόνια οι συνταξιούχοι από τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων έχουν τραβήξει τα πάνδενα. Οι περικοπές των συντάξεων κύριων και επικουρικών, του ΕΚΑΣ, σε φάρμακα, υγεία, η ληστεία των ταμείων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η θανατηφόρα φορολογία και πολλά άλλα τσάκισαν την ζωή μας.

Επίσης η κατάσταση δεν είναι διαφορετική για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.

Όλα τα χρόνια οι κυβερνήσεις με την προπαγάνδα τους επιχειρούν να μας πείσουν ότι για όλα τα δεινά μας, φταίνε τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι μισθοί τα μεροκάματα οι συντάξεις.

Όμως, παρόλο που όλα αυτά τα χρόνια τα δικαιώματα τσακίζονται, αυξάνονται συνεχώς οι τιμές των προϊόντων, κι η ακρίβεια έχει φθάσει στα ύψη, εξαφανίζοντας τις πενιχρές συντάξεις μας, που για την μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν φθάνουν να περάσουν το 15ήμερο.

Είναι καθαρό ότι για την ακρίβεια δεν φταίνε οι αποδοχές των εργαζομένων και των συνταξιούχων αυτών που στην ουσία δημιουργούν τον πλούτο, αλλά αυτοί που συσσωρεύουν τα κέρδη και υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, κι αυτό επιχειρούν επιμελώς να κρύψουν οι κυβερνήσεις.

Αυτό το διάστημα η κυβέρνηση της Ν.Δ επιχειρεί νέα

ληστεία για τους συνταξιούχους μέσα από το σύστημα φορολογίας. Με αριστοτεχνικό τρόπο προσπαθεί, αξιοποιώντας με το άθλιο φορολογικό σύστημα, να εισπράξει υπέρογκα ποσά από τις συντάξεις. Τα ποσά αυτά προκύπτουν από καθυστέρηση καταβολής των συντάξεων που ακέραια την ευθύνη φέρουν όλες οι κυβερνήσεις. Για όλα αυτά εκφράζουμε την αντίθεσή μας και καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την απαράδεκτη τακτική. Η θέση μας είναι: όσα ποσά προέρχονται από την αναδρομική καθυστέρηση των συντάξεων, να μην φορολογούνται γιατί πέρα από την ευθύνη της καθυστέρησης που είναι δική της, τα αναδρομικά αυτά καταβάλλονται στους συνταξιούχους άτοκα.

Για τα αναδρομικά που προέκυψαν από το 11μηνο του 2015 - 2016 σε όσους έχουν καταβληθεί, πέραν από το ότι και αυτά δεν πρέπει να φορολογούνται, εδώ υπάρχει μέγα πολιτικό πρόβλημα, γιατί με πολιτική απόφασή της η κυβέρνηση δεν έχει αποδώσει τα δώρα και τις επικουρικές που πρέπει άμεσα να καταβληθούν.

Από την μεριά μας θεωρούμε όλο το φορολογικό σύστημα άδικο και η θέση μας είναι άμεσα να γίνουν αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με μεγαλύτερη απαλλαγή των φορολογικών βαρών από τους συνταξιούχους, εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα



Ταχεία απονομή συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, στρατηγείο απάτης

«Ξεκίνησε η πρώτη φάση λειτουργίας του στρατηγείου απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ», ενημέρωσε με προπαγανδιστικό ...οίστρο το υπουργείο Εργασίας. Η ανακοίνωση προσθέτει πως σύσσωμη η ηγεσία του υπουργείου «επιθεώρησε τη νέα δομή ταχείας απονομής συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ καθώς και το συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο για την παρακολούθηση της απονομής συντάξεων σε όλη την Ελλάδα»! Όλα αυτά την ώρα που το προσωπικό στον ΕΦΚΑ μειώνεται, έμπειροι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει χωρίς να αντικατασταθούν, οι τεχνολογικές υποδομές - μετά από τόσα προγράμματα και χρήματα που διατέθηκαν - παρα-

μένουν απαρχαιωμένες και οι υπάλληλοι του Οργανισμού δεν διαθέτουν ούτε κομπιούτερ. Στο έδαφος αυτής ακριβώς της αθλιότητας, που αποτελεί πηγή τλαιπωρίας για χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους, η κυβέρνηση της ΝΔ βρήκε ευκαιρία να ανοίξει την πόρτα σε ιδιώτες και στην απονομή συντάξεων. Γι' αυτό τους το επίτευγμα πανηγυρίζουν ο Χατζηδάκης και οι άλλοι, όχι για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων. Οι οποίοι μάλιστα, όταν έρθει η ώρα να πάνε στο ταμείο, τρώνε και διά ζώσης την κρυάδα για τις συντάξεις πείνας που τους εκδίδει το ...στρατηγείο, με τους νόμους της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - και η εργοδοτική ασυδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης

Η ακρίβεια οι μειώσεις των συντάξεων, συνολικά η αύξηση του κόστους ζωής άλλα και η αλλαγή των συνθηκών ζωής της κοινωνίας οδηγεί ολοένα και περισσότερους συνταξιούχους στην ανάγκη να καταφύγουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Η πανδημία του Κορονοϊού έφερε στην επιφάνεια εκτός της άσκητης κατάστασης που βρίσκεται η δημόσια υγεία με ιδιαίτερη ένταση και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και στον τομέα αυτό, σε βάρος των φιλοξενούμενων στις δομές.

Τα άθλια περιστατικά που συνέβησαν το προηγούμενο τρίμηνο και είδαν το φως της δημοσιότητας κατά την διάρκεια της πανδημίας στις μονάδες αυτές με εκατοντάδες ηλικιωμένους να ευρίσκονται σε άθλια κατάσταση δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή, την υγεία, την περίθαλψη και φροντίδα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ως κόστος και η ευθύνη τόσο της σημερινής άλλα όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων είναι μεγάλες.

Πανελλαδικά, οι δημόσιες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Το σκόπιμο αυτό κενό με την ανυπαρξία δημόσιων δομών εκμεταλλεύονται εδώ και δεκαετίες ιδιώτες και διάφορα «φιλανθρωπικά» ιδρύματα, στήνοντας γηροκομεία - επιχειρήσεις, έναντι αδρής αμοιβής. Μόνο στην Αττική λειτουργούν πάνω από 80 ιδιωτικές ΜΦΗ, χωρίς να υπολογίζουμε όσες τελούν υπό την αιγίδα ΜΚΟ και της Εκκλησίας. Οι δε έλεγχοι στις ΜΦΗ που έχουν γίνει πανελλαδικά είναι σχεδόν ανύπαρκτοι.

Η άγρια εκμετάλλευση της Πρόνοιας για την τρίτη ηλικία από τον ιδιωτικό τομέα, η απουσία ακόμη και των στοιχειωδών ελέγχων από το κράτος, η ασυδοσία των εργοδοτών, και η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και όχι μόνο, σκιαγραφούν το προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έγινε και τα πραγματικά αίτια για τους θανάτους ηλικιωμένων από τη διασπορά του ιού σε ΜΦΗ. Η φροντίδα των γερόντων και των ευάλωτων ομάδων δεν μπορεί να αφήνεται στα χέρια των επιχειρηματιών και των "φιλάνθρωπων", να αποτελεί πεδίο για επενδύσεις και μπιζνες κερδοφορίας, να αντιμετωπίζεται ως ατομικό πρόβλημα.

Αυτή είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που έχουν δουλέψει και έχουν προσφέρει μια ζωή, να εγκαταλείπονται μόνοι, με σοβαρά προβλήματα υγείας, αγνοώντας τους αν ζουν ή αν πεθαίνουν.

Άλλωστε δεν είναι πρώτη φορά που το σύστημα και όλες οι κυβερνήσεις που ακολουθούν τις κατευθύνσεις της Ε.Ε και τις οδηγίες για αύξηση των υπερκερδών δείχνουν το "σεβασμό" τους στην τρίτη ηλικία.

Τον έχουν δείξει με το πετσόκομμα των συντάξεών τους την τελευταία δεκαετία.

Φαίνεται με τις νέες περικοπές που ετοιμάζει η κυβέρνηση στην ασφάλιση με τον νέο νόμο που ψήφισε για την Επικουρικές συντάξεις.

Απαιτείται εκτός των άλλων καταδικάζοντας τις πολιτικές των κυβερνήσεων, που υποβάθμισαν κάθε δομή Υγείας, Πρόνοιας και Περίθαλψης, να παλέψουμε:

--για αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

--Να αναλάβει το κράτος την ευθύνη της δημιουργίας νέων δομών αλλά και τον έλεγχο της λειτουργίας των δομών του ιδιωτικού τομέα.

--Να στελεχωθούν όλα τα ιδρύματα και οι δομές με μόνιμο προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

