



# ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

## ΠΕΣ-ΝΑΤ

Αρ.Φύλλου 51 \* Οκτώβρης - Νοέμβρης - Δεκέμβρης

Χρόνος ίδρυσης 1979  
ΑΦΜ: 998025746



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 030004

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΕΣ-ΝΑΤ)**  
Κολοκοτρώνη 99 (3<sup>ος</sup> όρ.) - Πειραιάς ΤΚ 18535 - Τηλ/Φαξ: 210 4137271 - email: pesnat.pesnat@gmail.com

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΟ 2023



### Η ακρίβεια μας τρώει το εισόδημα

Η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο με τις συντάξεις πλέον να μη φτάνουν ούτε για ένα δεκαπενθήμερο, οδηγώντας τους συνταξιούχους κυριολεκτικά στην πείνα.

Οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής, το τελευταίο 6μηνο έχουν φτάσει μέχρι και το 60%, έχοντας οδηγήσει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά στην απελπισία, με την ακρίβεια να εξαυλώνει το 40% - 50% του εισοδήματός τους. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρηματικοί όμιλοι εμφανίζουν υπέρογκα κέρδη με τον τζίρο για τα καταναλωτικά αγαθά το πρώτο 8μηνο του 2022 να ανέρχεται σε 5,41 δισ. ευρώ, με άνοδο κατά 3,5%).

Και σαν να μην έφτανε αυτό, νέα ψυχρολουσία μάς περιμένει, αφού από τον Γενάρη αναμένεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε τουλάχιστον 500 βασικά καταναλωτικά προϊόντα! Οι ανατιμήσεις θα φτάσουν το 10% - 15%, με περισσότερες από 60 εταιρείες να έχουν αποστείλει ήδη στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις. Να σημειωθεί ότι τον τελευταίο χρόνο τα προϊόντα διατροφής και τα αλκοολούχα ποτά έχουν ανατιμηθεί κατά 15% - 25%

Τα στοιχεία δείχνουν ότι επιδεινώνονται διαρκώς οι συνθήκες διαβίωσης για τις οικογένειές μας, οι οποίες αναγκάζονται να «κόβουν» από παντού, ακόμα και από βασικές διατροφικές ανάγκες, καθώς το κύμα της ακρίβειας στην ενέργεια και σε βασικά προϊόντα επιφέρει επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων, των μισθωτών και στο βιοτικό μας επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διαφημίζει το «καλάθι του νοικοκυριού» και το περιβόητο «foodpass» κ.λπ. ως μέτρα που μπορούν τάχα να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά, ενταγμένα ως «καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς» σε νομοσχέδια που χαρίζουν δις σε ομίλους και μεγαλοβιομήχανους. Ο πρωθυπουργός μάλιστα έχει το θράσος να μας χλευάζει, λέγοντας ότι «υποτιμούμε» αυτές τις παρεμβάσεις.

Συνέχεια στην σελ. 2

### Συναντήσεις ΣΕΑ συνταξιούχων με τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης

**Αρχές του Ιούνη η Συντονιστική Επιτροπή Συνταξιούχων με υπόμνημά της ζήτησε να συναντηθεί με τα πολιτικά κόμματα, για να τους εκθέσει τα προβλήματα των συνταξιούχων και να τους ζητήσει να πάρουν θέση για το τι προτίθενται να κάνουν πάνω στο διεκδικητικό πλαίσιο που τους έθεσε. Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά το τι απάντησαν:**

Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Συνεπώς, ό,τι συνδέεται με αυτήν πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και να παρέχεται δωρεάν. Να μην αποτελεί αντικείμενο θησαυρίσματος για κάποιους, με τις ευλογίες της εκάστοτε κυβέρνησης.

Η υποβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει -παίρνοντας τη σκυτάλη ο ένας από τον άλλο- με συνεχές πετσόκομμα των παροχών του κράτους και του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους.

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, με 30.000 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες στις λίστες αναμονής των νοσοκομείων και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε διάλυση, η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει άμεσα σε μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, συνεχίζει και επεκτείνει τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, με στόχο την ολοένα και μεγαλύτερη εμπορευματοποίησή της.

Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει τα μέτρα του ίδιου χαρακτήρα που έχουν εφαρμοστεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, στο όνομα δήθεν της «βελτίωσης του ΕΣΥ», της «βελτίωσης των παροχών προς τους ασθενείς» και της «βελτίωσης» της θέσης των γιατρών.

Η κυβέρνηση, με το νέο νομοσχέδιο για την υγεία, μετατρέπει τα νοσοκομεία σε «μαγαζιά» για όποιον έχει να πληρώσει. Με πρόσληψη γιατρών παρτάϊμ, ώστε να μπορούν ταυτόχρονα να διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο για το οποίο θα «ψαρεύουν» πελάτες. Η καθιέρωση απογευματινών ιατρικών και χειρουργικών επί πληρωμή με τη λογική της

Συνέχεια στην σελ. 2

Συνέχεια στην σελ. 3

## Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα

Συνέχεια από την σελ. 1

αυτοχρηματοδότησης στερεί υποδομές που έχουμε πληρώσει εμείς, παραδίδοντας τις στους ιδιώτες, αντί να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση μετονομάζει τον «Οικογενειακό Γιατρό» του ΣΥΡΙΖΑ σε «Προσωπικό Γιατρό», προβλέποντας ένα βασικό πακέτο στοιχειωδών παροχών (π.χ. συνταγογράφηση και υποτυπώδεις εξετάσεις, που και αυτές θα γίνονται από ιδιώτες) για συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων κάθε χρόνο. Αυτό το μέτρο θα αξιοποιηθεί όχι για την αναγκαία αναβάθμιση της ΠΦΥ, αλλά ως ένας ακόμα «κόφτης» σε βάρος των αναγκών των ασφαλισμένων για την παραπομπή των ασθενών σε γιατρούς ειδικοτήτων, φάρμακα, καθώς και τις αναγκαίες εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις. Έτσι, το κράτος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για ουσιαστική αναβάθμιση της Υγείας, με χρηματοδότηση και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος. Πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι δεν προσφέρονται γιατροί, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουμε να εγγραφούμε, κινδυνεύοντας να πληρώνουμε πρόσθετα ποσοστά συμμετοχής.

Με αυτήν την κατάσταση, σπρωχνόμαστε στα μεγαθήρια της ιδιωτικής Υγείας, αφού η αναμονή για ένα χειρουργείο, ένα απλό ραντεβού ή μια απλή απεικονιστική εξέταση διαρκεί μήνες ή και χρόνια.

Ενδεικτική είναι η κατάσταση σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ.

Οι ασθενείς, κάθε χρόνο, πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για μαστογραφίες 740.000 ευρώ, για αξονικές τομογραφίες 6.740.000 ευρώ και για μαγνητικές τομογραφίες 13.520.000 ευρώ. Σύνολο κοντά στα 21 εκατομμύρια ευρώ.

Κάθε χρόνο, από το 2016 έως το 2020, επί κυβερνήσεων δηλαδή και ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, από τις συνολικές μαστογραφίες, το 26% έγιναν στο δημόσιο και το 74% στον ιδιωτικό τομέα. Οι αξονικές τομογραφίες ανέρχονταν στο 23% στο δημόσιο και στο 77% στον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα από τις μαγνητικές τομογραφίες, το 9% έγιναν στον δημόσιο και το 91% στον ιδιωτικό τομέα.

Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι ανάγκη να παλέψουν για έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο για την λύση των προβλημάτων στον τομέα της υγείας. Να καταλάβουμε ότι δεν μας μένει άλλος δρόμος από τον δρόμο του αγώνα, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις, διεκδικώντας:

- **Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στην Υγεία, μαζικές προσλήψεις υγειονομικών.**
- **Ανάπτυξη όλων των απαραίτητων υποδομών και τον σύγχρονο εξοπλισμό τους.**
- **Άνοιγμα όλων των κλειστών νοσοκομείων.**
- **Κατάργηση κάθε πληρωμής και εισφοράς για την Υγεία.**
- **Ένα άλλο σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν με κριτήριο την έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών.**

## Η ακρίβεια μας τρώει το εισόδημα

Συνέχεια από την σελ. 1

Αλλά και τα όποια επιδόματα μοιράζει η κυβέρνηση είναι ένα απειροελάχιστο μέρος από τα χρήματα που ο λαός πληρώνει μέσω των φόρων, κι αυτό με βασικό στόχο να θωρακιστεί ο τζίρος των σουπερμάρκετ-δων, που «έχουν χάσει το μέτρημα» από τα κέρδη.

Μάλιστα, οι ανακοινώσεις για το «foodpass» έγιναν από τον πρωθυπουργό κατά τη συζήτηση ενός ακόμα σκληρού, ταξικού προϋπολογισμού, με βάση τον οποίο ο λαός θα κληθεί να πληρώσει τη νέα χρονιά πάνω από 2 δισ. ευρώ επιπλέον φόρους, συνολικά πάνω από 56 δισ. για να απολαμβάνουν φοροασυλία οι επιχειρηματικοί όμιλοι.



Συνολικά, 14 δισ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται να πάνε στα ταμεία των επιχειρηματικών ομίλων.

Ταυτόχρονα, είπαν ένα μεγαλοπρεπές «όχι» ξανά από κοινού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα, την περασμένη Τετάρτη, στην Ολομέλεια της Βουλής, στις τροπολογίες που, για πολλοστή φορά, κατέθεσε το ΚΚΕ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στο Δημόσιο, την κατάργηση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων κατανάλωσης σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα, προκειμένου να πάρει ανάσα ο λαός.

Ο λόγος είναι ότι τα παραπάνω αιτήματα προϋποθέτουν να πληρώσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όχι ο λαός για τις συνέπειες της πολιτικής που σφίγγει ολοένα και περισσότερο στον λαιμό του τη θηλιά της ενεργειακής φτώχειας και της ακρίβειας, για να θωρακίζουν την κερδοφορία τους μια χούφτα μονοπώλια. Κάτι τέτοιο είναι «ανεπίτρεπτο», βέβαια, για όσους διαφυλάττουν ως κόρη οφθαλμού την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.

Κοροϊδεύουν ασύστολα, λέγοντας ότι με τη μία ή την άλλη «συνταγή» διαχείρισης, που συστήνει η ΕΕ και εγκρίνει το κεφάλαιο, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα η κερδοφορία των ομίλων και οι λαϊκές ανάγκες. Τα όρια αυτά βέβαια που επικαλούνται ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρα, όπως τονίζουν και οι πρόσφατες αποφάσεις της Κομισιόν, που λένε ότι τα όποια μέτρα - ψίχουλα για την «ακραία φτώχεια» θα πρέπει «να είναι οικονομικά αποδοτικά, προσωρινά και να απευθύνονται σε ευάλωτα νοικοκυριά!» Να παίρνουν δηλαδή από τους φτωχούς και να «δίνουν» στους εξαθλιωμένους.

Με αυτήν την πολιτική πρέπει να συγκρουστούμε



## Συνέχεια από την σελ. 2

συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, διεκδικώντας ανάσες ανακούφισης, βάζοντας στο στόχαστρο το ίδιο το «πλαίσιο» που συμπιέζει διαρκώς τις ανάγκες μας, τον δρόμο ανάπτυξης υπέρ του κεφαλαίου και τις δεσμεύσεις της ΕΕ.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει από τη συμμετοχή και μαζικοποίηση των αγώνων στο δρόμο που χάραξαν τα αλληπάλληλα συλλαλητήρια των συνταξιούχων και εργαζομένων, όπως ήδη έχουμε εξαγγείλει από το παναπτικό συλλαλητήριο των συνταξιούχων στις 12 Δεκέμβρη, αλλά και από το συλλαλητήριο εργαζομένων και συνταξιούχων στις 17 Δεκέμβρη, διεκδικώντας πραγματικές αυξήσεις, επαναφορά 13<sup>ης</sup> και 14<sup>ης</sup> σύνταξης, κατάργηση των φόρων, προστασία των σπιτιών μας από τους πλειστηριασμούς κλπ.

## Συναντήσεις ΣΕΑ συνταξιούχων με τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης

### Συνέχεια από την σελ. 1

**Την Τρίτη 12 Ιούνη**, συναντήθηκε στα γραφεία του στη Βουλή η ΣΕΑ συνταξιούχων με τον **Βελόπουλο**, πρόεδρο της **Ελληνικής Λύσης**. Του παραδώσαμε υπόμνημα και θέσαμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Σαν απάντηση πήραμε ότι αυτός είναι καλός επιχειρηματίας και άρα μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα κάτι που μόνο ως ειρωνεία μπορούμε να την λάβουμε. Στη συνάντηση συμμετείχε ο σ/φος πρόεδρος, Αναγνώστης Μουμτζής.

**Την Τετάρτη 13 Ιούνη**, συναντήθηκε στα γραφεία του στη Βουλή η ΣΕΑ συνταξιούχων με αντιπροσωπεία του **ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ** στην οποία παραδώσαμε υπόμνημα και θέσαμε το διεκδικητικό πλαίσιο. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν αόριστα ευχολόγια και δεν δεσμεύτηκε για οποιοδήποτε από τα αιτήματα. Άλλωστε και δικό τους έργο είναι οι περικοπές που έχουν καταστήσει τις συντάξεις φιλοδωρήματα. Από την ΠΕΣ-ΝΑΤ συμμετείχε ο σ/φος Ταμίας, Λαγάρας Γιώργος.

**Την Τετάρτη 20 Ιούνη**, συναντήθηκε στα γραφεία στη Βουλή της ΣΕΑ συνταξιούχων με αντιπροσωπεία του **ΜΕΡΑ25** στην οποία παραδώσαμε υπόμνημα και θέσαμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο. Δεν δεσμεύτηκε για τίποτα υπεραμυνόμενο το καταστροφικό, για συνταξιούχους και εργαζόμενους, ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από την ΠΕΣΝΑΤ συμμετείχε ο σ/φος Αντιπρόεδρος, Δημήτρης Ζαφειρούδης.

**Την Τετάρτη 22 Ιούνη**, συναντήθηκε στα γραφεία του στον Περισσό η ΣΕΑ συνταξιούχων με αντιπροσωπεία του **ΚΚΕ** με επικεφαλής τον **ΓΓ Δημήτρη Κουτσούμπα** στον οποίο παραδώσαμε το υπόμνημα και θέσαμε το διεκδικητικό πλαίσιο. Μας διαβεβαίωσε για την συμφωνία του Κόμματος και την στήριξη των αιτημάτων μας. Μας διαβεβαίωσε ότι καταψήφισε όλα τα αντισυνταξιοχικά μέτρα της τωρινής και των παλαιότερων κυβερνήσεων. Κατάθεσε τροπολογίες για την κατάργησή τους, την επαναφορά των συντάξεων στο προ περικοπών ύψος, καθώς και τις αυξήσεις τους, για να καλύπτουν τις ανάγκες των συνταξιούχων. Μας ενημέρωσε ότι και η τωρινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είτε τις πέταξαν και δεν αποδέχτηκαν να τις συζητήσουν είτε τις καταψήφισαν. Την ίδια στάση κράτησαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλοι μαζί επικαλούμενοι την «δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση» την ώρα που μοιράζουν δις στους εφοπλιστές, τραπε-

ζίτες και βιομήχανους. Διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει το ΚΚΕ να στηρίζει τα αιτήματά μας μέσα και έξω από τη βουλή και τα μέλη και στελέχη του θα πρωτοστατούν στους αγώνες για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Στη συνάντηση συμμετείχε ο σ/φος πρόεδρος, Αναγνώστης Μουμτζής.

**Την Τρίτη 4 Οκτώβρη**, έγινε η συνάντηση με τον πρόεδρο του **ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα**, αν και η συνάντηση είχε ζητηθεί από τις 2 Ιούνη και ενόψει του συλλαλητηρίου που είχαμε στις 24 Ιούνη. Επικαλούμενος τα δύσκολα δημοσιονομικά, ουσιαστικά δεν είπε τίποτα διαφορετικό από την κυβέρνηση. Όταν του αναφέρθηκε από το πρόεδρο της Ένωσης μας, που συμμετείχε στη συνάντηση, για τα λεφτά που υπάρχουν για αφορολόγητο πετρέλαιο κ.λπ. στους εφοπλιστές, αλλά δεν υπάρχουν για τις συντάξεις, το μόνο που είχε να πει ήταν ότι αυτές τις προβλέπει το σύνταγμα!!!

Υπεραμύνθηκε του νόμου Κατρούγκαλου που με βάση αυτόν μονιμοποιήθηκαν και «νομιμοποιήθηκαν» όλες οι περικοπές των προηγούμενων κυβερνήσεων και διαμορφώθηκαν συντάξεις πείνας για τις επόμενες γενιές των συνταξιούχων.

Το μόνο που βρήκε να πει ήταν ότι η κυβέρνηση δεν τηρεί τις δικαστικές αποφάσεις, λες και ξεχνάμε ότι και η δική του κυβέρνηση ήταν που όχι μόνο δεν τήρησε την απόφαση του ΣΤΕ του 2015, αλλά ψήφισε και το νόμο 4336/2015 και νομιμοποίησε τις περικοπές.

Σε ένα κρεσέντο υποκρισίας αναφερόμενος στα ψίχουλα των αυξήσεων που εξάγγειλε η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα νομοθέτησε η κυβέρνησή του.



### 14 Οκτώβρη 2022 έγινε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη ΣΕΑ Συνταξιούχων

Ύστερα από τριάντα χρόνια διακυβέρνησης, μετά από αρκετές πορείες και υπομνήματα, αποφάσισε ο **Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης** να δεχτεί τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, ώστε να του εκθέσουν τα προβλήματα και τα αιτήματα των 2.500.000 συνταξιούχων, που τα τελευταία 13 χρόνια έχουν υποστεί τα πάνδεινα, ενώ το εισόδημά τους έχει κατακρεουργηθεί, με αποτέλεσμα πλέον να τίθεται ζήτημα επιβίωσης για την πλειοψηφία. Με αλληπάλληλους νόμους από το 2011 έως και σήμερα, έχει κλαπεί πάνω από το 50% των συντάξεων για τις οποίες πληρώσαμε σε όλο τον εργάσιμο βίο μας.

Όμως και πάλι, από τις 5 πανελλαδικές ομοσπονδίες και τα 5 πανελλαδικά κλαδικά σωματεία που ζητούσαν συνάντηση, με υπομνήματα των συνεργαζόμενων συνταξιοχικών οργανώσεων, ο πρωθυπουργός αποφάσισε και, μάλιστα, με «αυστηρά προσωπικές προσκλήσεις» να δεχτεί τις 4 ομοσπονδίες και 1 πανελλαδικό σωματείο. Ο αποκλεισμός των υπολοίπων, που εκπροσωπούν δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους η καθεμία,

Συνέχεια στην σελ. 4

τους στερεί τη δυνατότητα να εκθέσουν τα ειδικά προβλήματα που απασχολούν τους κλάδους τους και να απαιτήσουν λύσεις. Είμαστε σίγουροι ότι οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν θα μας εκπροσωπήσουν επάξια, αλλά είναι αδύνατον να γνωρίζουν όλα τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εξάλλου, αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξής μας.

Ως Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου καταγγείλαμε τη στάση του πρωθυπουργού και του διαμνηύει ότι, εάν με αυτήν τη στάση του φιλοδοξεί να διασπάσει την ενότητα των συνταξιούχων είναι βαθειά γελασμένος. Θα μας βρίσκει διαρκώς μπροστά του με αγώνες πιο μαζικούς και συντονισμένους, μέχρι τη λύση των προβλημάτων που μας ταλανίζουν.

Να μην τολμήσει να μας πει ότι είμαστε πολλοί για να μας δεχτεί, γιατί, όταν συναντιέται με τα αρπαχτικά του δημοσίου χρήματος, του χρήματος δηλαδή που πληρώνουμε με τους φόρους και τις υπόλοιπες κρατήσεις, και τα οποία ονομάζει «επενδυτές», αυτοί συνοδεύονται από δεκάδες παρατρεχάμενους, όπως διαπιστώνουμε από τις τηλεοράσεις.

Τέλος, ο πρωθυπουργός απαιτήσε την έγκαιρη προσέλευση των εκπροσώπων, καθώς θα προηγηθεί και rapidtest, την ώρα που ο ίδιος και η κυβέρνηση κήρυξαν το τέλος της πανδημίας,

αφήνοντας χωρίς επιτήρηση σχολεία, ΜΜΜ, εργασιακούς χώρους κ.λπ. Αλήθεια θεωρεί ότι έχει περισσότερη αξία η υγεία του ίδιου και των υπουργών του από την υγεία των παιδιών και των εγγονιών μας!!!

**Στη συνάντηση που έγινε, δεν δεσμεύτηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας και ζήτησε να περιοριστούμε στα ψίχουλα που είχε εξαγγείλει από τη ΔΕΘ. Να είναι σίγουρος ότι δεν θα του κάνουμε το χατίρι.**

Από τις συναντήσεις τελικά αυτό που αποκομίσαμε είναι ότι η μεν Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασαν τις προτάσεις φτώχειας που έχουν στόχο, λόγω και της προεκλογικής περιόδου, να κοροϊδέψουν για να «αρπάξουν» την ψήφο των συνταξιούχων. Από τα άλλα κόμματα με εξαίρεση το ΚΚΕ που με λόγο και πράξη στηρίζει τους αγώνες μας, όπως έχουμε δει και στις συγκεντρώσεις μας αλλά και στη βουλή, όλοι είχαν ευαγγέλιο την ευρωπαϊκή πολιτική και ούτε στα λόγια δεν τόλμησαν να διαφοροποιηθούν. Απόδειξη των παραπάνω είναι ότι μόλις πριν λίγες μέρες δεν στήριξαν την τροπολογία που για πολλοστή φορά κατέθεσε το ΚΚΕ για επαναφορά της 13<sup>ης</sup> και 14<sup>ης</sup> Σύνταξης

## Δράση Τριμήνου

**2022-9-29 Πέμπτη**, συμμετείχαμε στην παράσταση διαμαρτυρίας δεκάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων και καταγγείλαμε τις απολύσεις συνδικαλιστών στη «Μαλαματίνα» έξω από το Υπουργείο Εργασίας απαιτώντας την ακύρωσή τους.

**2022-10-03 Δευτέρα**, σύσκεψη της ΣΕΑ για την οργάνωση της Παναττικής Συγκέντρωσης και την οργάνωση των πάρα πέρα αγώνων.

**2022-10-05 Τετάρτη**, παναττική Συγκέντρωση και πορεία στο Μαξίμου. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός απουσίαζε και έκλεισε ραντεβού να συναντηθεί με την αντιπροσωπία της ΣΕΑ στις 14 Οκτώβρη.

**2022-10-07 Παρασκευή**, συγκέντρωση στο εφετείο της Αθήνας με άλλους συνδικαλιστικούς και μαζικούς φορείς στηρίζοντας τη Μάγδα Φύσσα που ξεκίνησε να καταθέτει στη δίκη της Χρυσής Αυγής και απαιτώντας οι Ναζι Φονιάδες να μείνουν στη Φυλακή.

**2022-10-12 Τετάρτη**, συμμετοχή στη σύσκεψη των ενεργείων ναυτεργατικών σωματείων στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ στις 10:30 για την ακρίβεια και την οργάνωση του αγώνα. Επίσης το απόγευμα στις 19:30 στην Πλατεία Κοραή στην σύσκεψη των σωματείων του Πειραιά με τα ίδια θέματα μετά από πρόσκληση των σωματείων ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ.

**2022-10-14 Παρασκευή**, συνάντηση εκπροσώπων της ΣΕΑ συνταξιούχων (μόνο 3<sup>ος</sup> προέδρων ομοσπονδιών και 1<sup>ος</sup> πρόεδρου πανελλαδικού σωματείου με προσωπικές προσκλήσεις, και όχι με όλους, πράγμα που καταγγείλαμε με δελτίο τύπου. Στη συνάντηση κλήθηκε και εκπρόσωπος των συνταξιούχων στρατιωτικών) με τον πρωθυπουργό. Στη συνάντηση δεν είπε κάτι παραπάνω από αυτά που είπε και στη ΔΕΘ συνεχίζοντας τον εμπαιγμό. Για τη συνάντηση εκδώσαμε ως ΣΕΑ δελτίο τύπου δηλώνοντας ότι ζητάμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και συνεχίζουμε τον αγώνα.

**2022-10-18 Τρίτη**, συμμετείχαμε στο πανπειραικό συλλαλητήριο που οργάνωσε το ΕΚ Πειραιά απαιτώντας μέτρα

για την ακρίβεια.

**2022-10-20 Πέμπτη**, τηλεφωνική παρέμβαση στο ΕΦΚΑ



(πρώην ΝΑΤ) για την καθυστέρηση των αναβαθμίσεων, απαιτώντας ενημέρωση και απόδοσή τους στους σ/φους που τις δικαιούνται.

**2022-10-25 Τρίτη**, συμμετείχαμε στην περιφρούρηση της απεργίας στο λιμάνι του Πειραιά και στις συγκεντρώσεις στις 5.30 π.μ. και 10.00π.μ. και στην πορεία στο Υπουργείο Ναυτιλίας στηρίζοντας τα αιτήματα των ενεργείων σ/φων και προβάλλοντας τα δικά μας.

**2022-10-31 Δευτέρα**, μαζί με τις Ομοσπονδίες και τα σωματεία της ΣΕΑ συνταξιούχων και την ΟΓΕ παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας ενάντια στο νομοσχέδιο που διαλύει τα νοσοκομεία απαιτώντας την απόσυρση του.

**2022-11-11 Παρασκευή**, συμμετείχαμε σε παρέμβαση των σωματείων και φορέων της Καλλιθέας στο Κέντρο Υγείας απαιτώντας να μην κλείσει τομήμα ελέγχου COVID 19.

**2022-11-16 Τετάρτη**, καταθέσαμε στεφάνι στο πολυτεχνείο τιμώντας τους νεκρούς και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις και στην πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία.

**2022-11-17 Πέμπτη**, συνεδρίασε η ΣΕΑ Συνταξιούχων για



την οργάνωση της δράσης.

**2022-11-22 Τρίτη**, συμμετείχαμε σε αγωνιστική παρέμβαση σε εταιρία «κοράκι» στην Καλλιθέα αποτρέποντας πλειστηριασμό κύριας κατοικίας συναδέλφου.

**2022-11-22 Πέμπτη**, συμμετείχαμε σε κινητοποίηση ενάντια στην ακρίβεια και τους πλειστηριασμούς στην Καλλιθέα.

**2022-12-01 Πέμπτη**, συμμετείχαμε σε συγκέντρωση στο σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσοκομεία).

**2022-12-05 Δευτέρα**, στείλαμε μαζί με την ΣΕΑ συνταξιούχων υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών ενόψει του παναττικού συλλαλητηρίου ζητώντας συνάντηση με των Υπουργό.

**2022-12-06 Τρίτη**, σύσκεψη ΔΣ σωματείων ΣΕΑ Συνταξιούχων για την οργάνωση του συλλαλητηρίου στις 12 Δεκέμβρη.

**2022-12-12 Δευτέρα**, παναττικό συλλαλητήριο συνταξι-

ούχων που διοργανώσαμε με την υπόλοιπη ΣΕΑ συνταξιούχων στα προπύλαια και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών κλείνοντας ένα κύκλο κινητοποιήσεων πανελλαδικά. Συναντήθηκε αντιπροσωπεία της ΣΕΑ με το Γ. Γραμματέα του Υπουργείου χωρίς να πάρουμε καμία δέσμευση για λύση των αιτημάτων που με το υπόμνημα μας είχαμε θέσει. Κοινή απόφαση ήταν να ξεκινήσουμε νέο κύκλο κινητοποιήσεων αμέσως μετά τις γιορτές. Θα μας βρίσκουν μπροστά τους μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων μας ήταν η κοινή απόφαση.

**2022-12-17 Σαββάτο**, συμμετείχαμε στο Παναττικό συλλαλητήριο των συνδικάτων και φορέων του λαϊκού κινήματος ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού απαιτώντας αύξηση των κονδυλίων για τις λαϊκές ανάγκες και όχι για το κεφάλαιο.

**2022-12-19 Δευτέρα**, συμμετείχαμε στην κινητοποίηση στήριξης του Βάλσαμου Συρίγου Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων που δικαζόταν για την πάλη για την προστασία της λαϊκής κατοικίας απαιτώντας να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί, η αρπαγή της πρώτης κατοικίας και η ποινικοποίηση των αγώνων.

## ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η περιοχή μας είναι στα πρόθυρα μιας γενικότερης αιματοχυσίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και ένα χρόνο και μετατρέπεται σε ανείπωτη τραγωδία για τον ουκρανικό και τον ρωσικό λαό. Οι χιλιάδες νεκροί και τα εκατομμύρια πρόσφυγες είναι τα πιο εμφανή θύματα, αλλά και η φτώχεια και οι στερήσεις που μαστίζουν και τους δύο λαούς είναι το «κόστος» που πληρώνουν για το ποια αστική τάξη θα ελέγξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής.

Αυτό όμως είναι η μικρή εικόνα. Στην πραγματικότητα, στο ουκρανικό έδαφος συγκρούονται από τη μια μεριά οι αμερικάνοι – ΝΑΤΟ – ΕΕ και από την άλλη η Ρωσία – Κίνα και οι σύμμαχοί τους για το ποιος η αστική τάξη θα διεκδικήσει πρώτη τη λεία από τη ληστεία του ιδρώτα των εργαζομένων του πλανήτη.

Η σύγκρουση αυτή δεν είναι μόνο στην Ουκρανία, αλλά σε ολόκληρη τη Γη. Οι πολεμικές συγκρούσεις στη Συρία, τη Λιβύη, την Παλαιστίνη, την Υεμένη, το Μάλι κ.λπ. και οι αντιπαραθέσεις στη θάλασσα της Κίνας, της Ιαπωνίας, στον Περσικό Κόλπο, το Κοσσυφοπέδιο κ.λπ. αυτό μαρτυρούν. Οι προφάσεις περί εκδημοκρατισμού, καταπολέμησης της τρομοκρατίας και διαφόρων άλλων δεν είναι τίποτα άλλο από τον «φερετζέ», που πίσω του προσπαθούν να κρύψουν τις πραγματικές τους στοχεύσεις. Αδιάψευστος μάρτυρας αυτού είναι η κατάσταση που διαμόρφωσαν στο Αφγανιστάν, όπου μετά από 10 χρόνια πολέμου και καταστροφής για την «καταπολέμηση της

τρομοκρατίας» και για «εκδημοκρατισμό», παρέδωσαν την εξουσία στους «αντιτρομοκράτες και δημοκράτες» Ταλιμπάν.

Η Ελληνική αστική τάξη έχει πάρει θέση με τους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς, φιλοδοξώντας να είναι με τη «σωστή» πλευρά της ιστορίας, δηλαδή τους νικητές, και να αποκομίσει μερίδιο από τη λεία, κάνοντας τον ελληνικό λαό στόχο του αντίπαλου στρατοπέδου, όπως επανειλημμένα έχουν δηλώσει οι Ρώσοι. Η μετατροπή της χώρας σε ΑμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο και πέρασμα όπλων για τα μέτωπα, η σπορά σε όλη την επικράτεια βάσεων ακόμα και για πυρηνικά όπλα δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για όλους μας.

Η Τουρκία, εκμεταλλεόμενη την κατάσταση και παζαρεύοντας τη θέση της εξαπολύει απειλές ακόμα και σε βάρος της εθνικής κυριαρχίας σε μια προσπάθεια να αποκομίσει μεγαλύτερα οφέλη. Δημιουργείται κίνδυνος ηθελημένα ή από «λάθος» να δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο ή και γενικευμένος πόλεμος με ολέθρια αποτελέσματα.

Η εναπόθεση της υπόθεσης από την κυβέρνηση στους ισχυρούς, υποτίθεται, «συμμάχους» δεν είναι τίποτα άλλο από προσπάθεια να μας εφησυχάσει. Οι «σύμμαχοι» με τις δηλώσεις τους και την πρακτική τους το μόνο που λένε είναι να τα βρούμε, αγνοώντας ακόμα και το δίκαιο που αυτοί διαμόρφωσαν σε παλαιότερες εποχές. Η Μικρασιατική καταστροφή που την επέτειο των 100 χρόνων έχουμε φέτος είναι διδακτικότητα.

Η πραγματικά σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με την πλευρά των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων γενικότερα, που δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα με κανέναν λαό και που πληρώνουν το «μάρμαρο» όλων αυτών των αντιπαραθέσεων δεχόμενοι την ίδια εκμετάλλευση από τους καπιταλιστές ομοεθνείς τους ή ξένους. Πρέπει όλοι μαζί να οργανωθούμε και να απαιτήσουμε:

- Καμιά εμπλοκή στον πόλεμο. Να κλείσουν οι βάσεις. Να σταματήσει η αποστολή όπλων στα πολεμικά μέτωπα.
- Κανένας Έλληνας στρατιώτης ή αξιωματικός εκτός Ελλάδας.
- Να σταματήσουν η εξοπλισμοί για λογαριασμό του ΝΑΤΟ.
- Καμιά συμμετοχή στο εμπόριο ενάντια στη Ρωσία.
- Τα χρήματα που ξοδεύονται για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς να δοθούν για μισθούς, συντάξεις, υγεία-πρόνοια, παιδεία και γενικά για τις λαϊκές ανάγκες.

## Να μην επιτρέψουμε το ξεσπίτωμα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι δαπάνες για στέγαση φτάνουν έως και το 50% του εισοδήματος μιας λαϊκής οικογένειας, τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί έως και 35% την τελευταία τριετία, 7 στους 10 νέους έως 34 χρόνων μένουν με τους γονείς τους και δεκάδες χιλιάδες βρίσκονται αντιμέτωποι με εξώσεις και πλειστηριασμούς από funds και τράπεζες. Κι όμως: Την ίδια στιγμή πάνω από 750.000 σπίτια και κατοικίες μένουν άδεια και άλλες 200.000 νεόκτιστες κατοικίες απούλητες! Πρέπει να πούμε επίσης ότι από το 2012 που καταργήθηκε ο ΟΕΚ, όλες οι κυβερνήσεις, ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, έως και το 2021 συνέχισαν να εισπράττουν κανονικά από τους εργαζόμενους την εισφορά υπέρ του καταργημένου φορέα.

Την ίδια ώρα ηκυβέρνησηεφαρμόζονταςτο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που ποινικοποιεί την δράση ενάντια στο ξεσπίτωμα σέρνει στα δικαστήρια όποιον αντιστέκεται στα κοράκια που αρπάζουν τα σπίτια μας για χρέος ακόμα και μερικών εκατοντάδων ευρώ όπως τον Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Βάλαμο Συρίγο και άλλους.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι κάλυψη με ευθύνη του κράτους των στεγαστικών αναγκών, με σχεδιασμό, επανασύσταση του ΟΕΚ, αξιοποίηση αποθεματικών του και της ακίνητης περιουσίας του. Να σταματήσει πλέον το αίσχος των πλειστηριασμών, σε συνδυασμό με αγώνα για την προστασία των συμφερόντων των συνταξιούχων και όλων των λαϊκών στρωμάτων. Να είμαστε σε επιφυλακή και να μην επιτρέψουμε κανένα ξεσπίτωμα, όπως στου Ζωγράφου και αλλού, που με την παρέμβαση των συνδικάτων και της γειτονιάς δεν έγινε η έξωση της συναδέλφου χαμηλοσυνταξιούχου.

## Για τις ελλείψεις στα φάρμακα

«Αυτό είναι σε έλλειψη. Δύσκολα θα το βρείτε... Ελάτε πάλι σε καμιά βδομάδα»: Αυτή η απάντηση έγινε πια καθημερινότητα στα φαρμακεία, με τους φαρμακοποιούς να δείχνουν στους ασθενείς άδεια ράφια και συρτάρια, αφού έχουν κάνει «φτερά» ακόμα και στοιχειώδη σκευάσματα, από αντιπυρετικά μέχρι φυσιολογικούς ορούς, αλλά και πιο εξειδικευμένα φάρμακα.

Το κριτήριο του μεγαλύτερου κέρδους στην παραγωγή, από την εξασφάλιση πρώτων υλών μέχρι τη διακίνηση του τελικού προϊόντος, βάζει και εδώ τη σφραγίδα του, στερώντας από τον λαό μερικές από τις πιο πολύτιμες σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης. Και οι κυβερνήσεις διαχρονικά, στηρίζοντας αυτό το κυνήγι της κερδοφορίας, τη στρατηγική του Φαρμάκου - εμπόρευμα, έχουν βάλει όλες το λιθαράκι τους για το σημερινό χάλι.

Την ώρα που ο λαός αγωνιά για να βρει το φάρμακό του, ο τζίρος των φαρμακαποθηκών ανέρχεται στα 77 δισ. ευρώ, ενώ για φαρμακοβιομηχανίες «τρέχουν» εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων, ευνοούμενες και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι φαρμακέμποροι στην Ελλάδα συνεργάζονται με τους αντίστοιχους φαρμακέμπορους σε Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία και αλλού, οπότε εξαγουν τα φάρμακα όπου πετύχουν καλύτερη τιμή και στη συνέχεια μοιράζονται τα κέρδη, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των ασθενών.

Όπως και σε όλα τα άλλα εμπορεύματα, το κέρδος καθορίζει το τι θα παραχθεί και που θα πουληθεί αδιαφορώντας για τις ανάγκες. Φάρμακα απαραίτητα για την υγεία που έχουν μικρό κέρδος απλά δεν παράγονται ή δεν διακινούνται. Σύγχρονες ανακαλύψεις παραμένουν στα συρτάρια αυτών που κατέχουν τις πατέντες για «καλύτερες συγκυρίες», αφήνοντας αρρώστους κυριολεκτικά να πεθαίνουν αβοήθητοι.

Από την άλλη, οι κυβερνήσεις έχοντας δώσει τη δυνατότητα στους φαρμακέμπορους να εξαγουν, διαμόρφωσαν συνθήκες ανταγωνισμού για το ποιος θα αρπάξει τα κέρδη. Οι φαρμακοβιομήχανοι μειώνουν τις ποσότητες που παραδίνουν και προτιμούν να τα εμπορευθούν οι ίδιοι. Αποτέλεσμα είναι ή από τους φαρμακοβιομήχανους ή από τους φαρμακέμπορους τα φάρμακα να πηγαίνουν εκεί που βγάζουν περισσότερο κέρδος.

Οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ στηρίζουν την επιχειρηματική κερδοφορία των πολυεθνικών και των φαρμακαποθηκών, γι' αυτό και δεν κάνουν ούτε τα στοιχειώδη. Το μόνο που κάνουν είναι σποραδικά να απαγορεύουν τις εξαγωγές για μικρό αριθμό φαρμάκων για λίγους μήνες.

Απαραίτητο είναι λοιπόν να παλέψουμε το φάρμακο να πάψει να είναι εμπόρευμα, η παραγωγή του να γίνεται με ευθύνη του κράτους και να δίνεται δωρεάν σε όποιον το έχει ανάγκη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε η ζωή μας να παίζεται στα «χρηματιστήρια» και δεν θα το κάνουμε.

**Συνάδελφοι είναι ανάγκη να συμμετέχουμε στη ζωή και δράση του σωματίου. Επικοινωνήστε για τυχόν αλλαγές στο τηλέφωνο ή τη διεύθυνση. Στείλτε μας το ΜΕΙΛ σας αν έχετε. Ταχτοποιήστε έγκαιρα τις συνδρομές σας.**